



THE FAITH HOMES OF KENYA

Kenya den 18 september, 2013.

Bäste Faith Homes Vän!

Medan ni i Sverige förbereder er på kallare och mörkare dagar, ser vi här i Kenya fram emot den varma årssäsongen. Vi har fått rikligt med regn den senaste tiden med svåra översvämningar. Vägar och grödor har förstörts och befolkningen i vissa delar av landet har evakuerats till högre belägna områden. ~~Kenya tycks vara ett olycksdrabbat land inramat med svart sorgband: vårdslöshet på vägarna med ständiga trafikolyckor som kräver mellan 20 - 40 dödsoffer, våldsdåd och beväpnade överfall dagligdags (en norsk missionär sköts ihjäl här- omdagen i staden Kisumu vid Victoriasjön), lamslående strejker bland läkare, sjuksköterskor, lärare, statsanställda m.fl. skapar oro och lidande.~~

Ett gott erkännande.

Det är allom bekant att kristna organisationers bistånd, alltså inte bara det andligt evengeliska arbetet, men också och framför allt den sociala/humanitära hjälpen i fattiga länder, som regel ger mycket tillfredsställande resultat och ofta visat sig vida överlägset det statliga. Enligt många mening är Faith Homes härvidlag ett gott och talande exempel.

Omkostnaderna kan hållas nere på minimal och lägsta nivå, dels tack vare att hjälpen går fram direkt och når behoven utan onödiga och kostsamma mellanhänder, dels därför att några administrativa "avbrännningar" inte existerar. Och eftersom alla mina medhjälpare och anställda i Faith Homes är kenyaner förekommer inga lockande svenska lönetabeller, övertidsarvode, obekväma arbetstidsersättning, speciella ekonomiska eller materiella förmåner etc. Detta medför onekligen stora besparingar både på kort sikt och i det långa loppet. Men vi har det som är bättre: en trygg och inspirerande kallelse.

Jag tror, om jag nu får framföra min personliga åsikt, att Faith Homes och även andra kristna organisationers framgångar i hjälparbetet jämfört med det statliga biståndet främst beror på två saker: dels är de förstnämnda ute ett bra och längre antal år (i mitt fall över 40 år i Kenya), dels har de en motivation och beslutsamhet och uthållighet som överträffar det mesta.

Att man stannar länge har den fördelen att man lär känna människorna, deras seder och bruk synnerligen väl, deras inhemska religioner och religiösa och traditionella tabun. Detta bidrar dessutom till ett förtroendefullt förhållande till landets olika folkstammar och befolkning i allmänhet.

Man blir också på ett förtjänstfullt sätt integrerad i den afrikanska/kenyanska miljön, lär känna människor och myndigheter och kan upptäcka kryptvägar även då situationen mänskligt sett ter sig omöjlig. Man upplever strängt taget varje dag hur man hamnar i oförberedda och svåra lägen, som kräver både snabba och klartänkta beslut. Den nyttiga erfarenheten tillägnar man sig först efter flera år och snabbast då man står ensam i svårhanterliga situationer.

2.

Jag kommer i det här sammanhanget att tänka på ett uttalande av Alva Myrdal. Det var på den tiden hon som kyrkominister deklarerade sin beundran för missionens folk på ett stort kyrkligt möte i Malmö. "Hade vi haft människor av missionärernas kvalitet i det statliga biståndsarbetet, skulle vi kunnat inhösta stora vinster."

Ett bättre erkännande kan missionen knappast få från statligt håll.

Nåja, missförstå mig inte. Jag hade ingalunda för avsikt att skriva en lovprisningsepistel för vår missions- och hjälporganisation. Men rak information och rejäl varudeklaration lär ingen ha tagit allvarlig skada utav.

Ungdomskonferens utan jämförelse.

I mitt senaste TACKBREV till Faith Homes beundransvärda och oundgängliga gåvogivare nämnde jag litet om den ungdomskonferens som vi framgångsrikt genomförde förra månaden. För att samtliga i Faith Homes läsekrets och även nytillkomna Faith Homes vänner ska få del av innehållet, vill jag gärna återge en del i detta brev.

-- Den länge emotsedda, omsorgsfullt förberedda och väl genomförda nationella ungdomskonferensen i Faith Homes regi är nu lyckligt avslutad. Den blev alltigenom en succé och utföll till allas stora och fulla belåtenhet. Gott och väl 500 ungdomar i åldrarna 15 till 25 år hade styrt sina steg till vårt missionscenter i Makutano, som är centralort i West Pokot distriktet, nordvästra Kenya, för att delta i den nästan veckolånga ungdomssammankomsten. Det blev ytterligare en fin milstolpe och ett monument värt att minnas i Faith Homes 41-åriga missionshistoria.



Ungdomskonferensen blev en välsignad händelse av stora mått och samlade besökare från Faith Homes kyrkor/ församlingar.

Tyvärr kunde långt ifrån alla våra kyrkor och församlingar runt om i Kenya sända sina ungdomstrupper till konferensen, dels på grund av alltför stora avstånd och brist på färdmedel, dels av begränsade ekonomiska resurser, eftersom man inte reser gratis i Kenya.

Efter varma välkomsthälsningar och inregistreringar vid ankomsten togs ungdomarna om hand av Faith Homes lokala "mottagningsvärdinnor" som visade gästerna till rätta på vårt kyrk- och skolområde. Här kom våra många och rymliga klassrum väl till användning som inkvarteringar, sovsalar och utspisningsplatser m.m.

Flera av Faith Homes församlingar hade välvilligt bidragit med en liten, om än blygsam, ekonomisk gåva till ungdomarnas transport, mat och uppehälle o.dyl. — ett nog så viktigt engagemang som ingjuter medansvar och delaktighet hos varje enskild deltagare. Dessutom inger det en känsla av självrespekt och sammanhållning.



Stor glädje och varm gemenskap kännetecknade ungdomsveckan i en atmosfär och kristen miljö där alla och envar kände sig hemma och helt omtäckta.

Dagsprogrammet under ungdomsveckan bjöd på effektiv undervisning från Bibelns blad, bön, sång och lovprisning men också frågestunder med fokusering på temat "Målinriktad och ändamålsmotiverad ungdom."

Några s.k. "döda punkter" existerade inte. Samtliga ungdomar var fyllda med energi till brädden och hade som sitt stora och enda intresse att få vara med. Redan klockan 6 på morgonen hade kyrkan fyllts till sista sittplats. Efterslänrare fick nöja sig med ståplats antingen inne i eller utanför kyrkan. Med undantag av frukost, lunch och kvällsmat samt ett par korta raster var dagen uppdelad i 4 stycken två-timmars lektioner och slutligen kvällsmöte som fick karaktären av andligt förnyelse- och väckelsemöte.

Så här i efterhand och med facit i hand kan man fastslå att ungdomskonferensen blev en fullträff i alla avseenden. Det blev en andligt välutrustad och fast beslutsam ungdomsarmé, som kunde återvända till sina respektive hemförsamlingar efter väl förrättat värv.

Vi har redan nåtts av goda och uppmuntrande nyheter om uppföljningsarbete och hur ungdomarna efter hemkomsten till sina lokala församlingar blivit till stor och rik välsignelse dels inom hemförsamlingen, dels utåt med evangeliskt och själavinnande arbete.

Gemenskapen med och undervisningen av de hundratals ungdomarna gick över all förväntan och blev en hävstång till nya initiativ och flera ungdomsveckor. Den oförglömliga veckan stämmer oss alla till eftertanke och djup tacksamhet.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Att allt förlöpte så väl är givetvis mångas förtjänst; pastorer och församlingsbor, vänner och sympatisörer. En särskild eloge vill jag ge till våra större barnhemsbarn som beredvilligt och helhjärtat hjälpte till på olika sätt. Jag vill dock speciellt understryka min hustru Debora's värdefulla insatser, som går utöver det mesta och inger respekt hos de flesta. Och själv är jag den jag är och det tycks inte vara så mycket att göra åt den saken. --

Vid det här laget har samtliga skolor i Faith Homes mission - och de är imponerande många till antalet - börjat den tredje och sista terminen för året. Och även om den är den kortaste av skolårets terminer så är den ändå den mest krävande och arbetssamma eftersom den leder fram till årets slutliga och nationella examensprov som får vidsträckta konsekvenser främst för grundskolans och gymnasieskolans avslutningsklasser. Flera av våra skolor har blivit välkända flaggskepp inom undervisningens område med fina examensresultat.



Tillsammans med min hustru Debora under konferensdagarna.

I dag är Faith Homes en betydande organisation med ett omfattande och mångskiftande verksamhetsområde och stort ansvarstagande. Jag vill därför helhjärtat tacka var och en som är med och stöder detta behjärtansvärda arbete, helt och fullt medveten om vad varje enskild gåva betyder och hur värdefull den är för vår fortsatta verksamhet bland de nödställda och de värst drabbade.

Så önskar jag Dig allt gott och berikande i fortsättningen och framför allt Guds beskydd och välsignelse.

Hjärtlig hälsning

Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst 0515 - 50502.

Lena Öström 0454 - 65059.

E - post: fridnils4686@yahoo.com

H - sida: www.faithhomesofkenya.org.

Frider Nilsson