



# THE FAITH HOMES OF KENYA

Makutano, februari 2013.

## K Ä R E V Ä N !

Väl mött igen, min gode vän. Jag upplever glädje över hövan och helt tillfyllest över förmånen att få ägna tid åt att skriva en brevhälsning till Dig. Det är få förunnat att ha vänner som utgör en ousinlig källa till glädje och uppmuntran.

Vi är nu mitt inne i den varma årssäsongen här i Kenya. Det är inte utan att vi håller på att försmäktas av sol och värme när temperaturen stiger över 40-strecket. Svettpärlor trillar ner från panna, hals och rygg. Skjortan är nästan sjöblöt och klibbar fast på kroppen som frimärket på kuvertet.

Häromdagen sände jag ut några vykort från Nairobi till en del vänner i Sverige; tyvärr medgav inte tiden att skriva till alla. Min korta vykortshälsning löd som följer och omsluter nu också Dig. "Varma hälsningar och TACK för god hjälp och stor omsorg. Medan Kenya håller andan av oro och fruktan inför valdagen 4 mars, förbereder jag också säkerhetsåtgärder för liv och egendom på alla Faith Homes missionsplatser."

Jag återkom till Makutano, nordvästra Kenya, där jag nu befinner mig, lördag kväll, 9 februari. Intet ont anande ringde min mobiltelefon nästa morgon då jag satt på mitt kontor och förberedde mig inför söndagens förmiddagsgudstjänst. Meddelandet som kom från våra vaktmän på Faith Homes missionsområde i den stora slumdalen Mathare Valley var både obehagligt och brådskande. Tjuvar och banditer hade trängt in på vårt skolområde i avsikt att stjäla och förstöra. Snabbt som ögat ringde jag slumdalens bychef (byhövding) och polisstation. Jag är ju van vid snabbt agerande och hetsade poliserna till omedelbar utryckning. Det gällde ju inte endast att förhindra förstörelse av värdefull materiell egendom utan också, och framför allt, att skydda människors liv och säkerhet.

När de beväpnade poliserna äntligen nådde fram till vår mission flydde ligisterna hals över huvud i villervallan och tvingades lämna kvar sina inbrottsverktyg, en motorsåg och en motorcykel som beslagstogs av polisen. Tyvärr hade banditerna hunnit fälla ett stort eukalyptusträd (som jag tillsammans med många andra trädplanterade för flera år sedan) som vi nu kan använda till ved, staket och virke för byggnation.

Jag nämner denna händelse som exempel på de förhållanden och det tillstånd av osäkerhet, hot och faror vi tvingas leva i både dag och natt. Sannolikt hade gangstrarna pistoler, som är mycket vanligt och som lätt kan döljas, men som inte kom till användning eftersom de med tanke på styrka och räckvidd är underlägsna polisens maskingevär. Inför de kommande valen den 4 mars ökar brottslighet och laglöshet avsevärt och i ständig takt.

Konfrontationer och våldsamma sammandrabbningar mellan olika politikeranhängare och orostiftare/uppvigglare ur skilda folkgrupper samt stammotsättningar är dagliga företeelser. Stora och fruktansvärda massmord har också ägt rum den senaste tiden. Landet jäser av oro, spänning och ängslan och inte minst med tanke på de fasansfulla händelser som skedde förra valet 2007/2008 då Kenya stod på gränsen till ett blodigt och dödligt inbördeskrig.



På de följande sidorna har jag med benägen tillåtelse saxat en intressant artikel från den berömda och högt respekterade tidskriften KULTURENS VÄRLD skriven av dess Chefredaktör Göran Hassler.

Han och hans hustru Else besökte senast Kenya och vår missions- och hjälporganisation Faith Homes of Kenya i november förra året, ett besök som vi alla storligen uppskattade. Här ger Göran Hassler en ögonvittnesskildring från sina egna två besök, det första redan för 30 år se'n!

## Svensk entreprenör i Kenya

Han landade i Nairobi med två tomma händer men med föresatsen att göra en insats. Nu, efter 40 år, har han initierat och startat en enastående verksamhet: 84 kyrkor har byggts och skolor för mer än tio tusen elever startats över hela



Examen i lågstadiet. Eleverna får diplom, iklädda dräkter inspirerade av amerikanska universitetsskrudar.

Kenya. Därutöver plantskolor för trädplantering långt före Vi-skogen, vårdcentraler och tandläkarmottagningar och mycket mera.

*Text och foto Göran Hassler*

**F**ör trettio år sedan, hösten 1982, var jag i Kenya för att för svensk television göra ett par filmer om vattenproblem i u-länder. I samband med detta träffade jag Fride Nilsson, som var pastor i en församling mitt inne i den största och värsta slummen i utkanten av Nairobi, Mathare Valley. Här bodde han och verkade vid sidan av den kyrka han låtit bygga. På vardagarna var denna samlingslokal för människorna i det på många sätt hemska grannskapet med kriminalitet, drogmisbruk, misshandel, prostitution och en för oss ofattbar fattigdom. På söndagarna hölls gudstjänster, som fyllde kyrkan med en entusiasm och sångarglädje, som kunde fått taket att lyfta. Den afrikanska sången i kyrkorna är så överväldigande och glädjefyllt att även en helt vanlig, sekulariserad svensk grips och fylls av hänförelse. Man önskar att alla turister skulle finna vägen till en afrikansk gudstjänst! Även om mycket har hänt i Svenska kyrkan, har man mycket att lära härifrån.

Fride lämnade Sverige och en välbetald rektorstjänst för en osäker framtid i Kenya. Han fick kontakt med socialförvaltningen i Nairobi, och hans första uppdrag var i ett av de värsta slumområdena i Nairobi, Mji wa Huruma. Han kom till ett skjul, byggt av fuktiga pappbitar. Därinne var tre rädda barn vid sin döda mor. Eftersom hon ofta låg på golvet, utslagen

av droger, hade de inte förstått vad som hänt, förrän råttor hade börjat samlas kring den döda. Då hade en granne upptäckt situationen och slagit larm.

Snart hade han byggt det första plåtskjulet i området för en skola för 500 barn, som fick undervisning och ett lagat mål mat om dagen. Ett år senare hade han inregistrerat Faith Homes of Kenya, som redan från början hade goda kontakter med myndigheterna. Det var så den märkliga framgångssagan började.

Redan då, när vi träffade Fride för 30 år sedan, hade den oförtröttlige entreprenören skapat en imponerande verksamhet. Han tog oss med långt ut i vildmarken, i ökenartade områden, där människor försmäktade i brist på vatten, bränsle och föda. Genom Faith Homes of Kenya, Frides organisation, hade man borrar brunnar, satt upp vindsnurror som drev pumparna och genomfört omfattande skogsplanteringsprojekt. Men framför allt byggt kyrkor och skolor. Allt detta i västra Pokot, ett område som slitits sönder av kreaturstjuvar, gangsterterror och förödande stamkrig. Det är en region, som de flesta gör allt för att undvika, men inte Fride. I november 2012 skedde en massaker: 42 poliser avrättades och många sårades i samband med en insats för att infånga boskapstjuvar. Men vi och Fride åkte fritt där utan att störas. Det har från början varit en policy att hjälpa människor i den värsta slummen och i avlägs-



## *... gudstjänster, som var intensiva sångarfester, fyllda av glädje och entusiasm*

na, laglösa platser till ett bättre liv. Det har framför allt gällt att skapa bättre framtidsutsikter för utsatta barn.

Faith Homes kallar sig en kristen missions- och hjälporganisation. Fram till nu har man byggt 84 kyrkor med ett livligt församlingsarbete och ett synnerligen vitalt gudstjänstliv. Vi hade möjlighet att besöka en kyrka under byggnad i Marurui, ett slumområde norr om Nairobi. Byggnaden hade bara väggar och tak, och trots att mycket av inredningen saknades, hölls där gudstjänster, som var intensiva sångarfester, fyllda av glädje och entusiasm. Vid sidan av kyrkan fanns ett plåtskjul med en förskola och en avdelning med lågstadielklasser, ledda av engagerade lärare. Här liksom överallt i organisationen gäller vissa principer:

All verksamhet skall så snart möjligt ledas av lokala medarbetare.

Arbetet skall ske i de mest utsatta områdena i landet, i slum och i ödemarker.

Annan konfession skall inte hindra tillträde till studier eller hjälp. Vi såg bland annat muslimska flickor i slöjor bland eleverna.

I görligaste mån skall man blanda elever från olika samhällsklasser. På grund av den höga

kvaliteten i undervisningen är skolorna attraktiva även för elever från mera välbärgade hem.

**Förskolorna är den största skolverksamheten.** På 56 platser finns det förskolor med från ett femtiotal elever till mer än tre hundra. I egen regi drivs fem grundskolor och tre gymnasier. Dessutom sponsrar Faith Homes sju statliga skolor. Detta innebär att staten står för löner och drift, medan Faith Homes bidrar med byggnader och utrustning. Elevantalet varierar mellan ett par hundra till mer än 800 för den största. Totalt undervisas mer än tio tusen elever i Faith Homes skolor.

I ett land med förödande arbetslöshet är det viktigt att ge yrkesutbildningar. På fyra platser utbildas sömmerskor, bilmekaniker, datatekniker, sekreterare med flera. Tre av skolorna tar emot internatelever, vilket är viktigt i ett land med stora avstånd. Ännu viktigare är barnhem, där föräldralösa och ensamma barn kan tas om hand och få möjlighet att växa upp i en kärleksfull miljö. Men det är många som inte får plats – de får ändå någon hjälp genom omfattande bespisningsprojekt.

## *Plantskolor för trädplantering stod högt på dagordningen, även för köksväxter*

Nu efter 40 år får man bekräftelse på att ansträngningarna inte har varit förgäves. Otaliga före detta elever har nu arbeten som lärare, forskare, domare och många andra höga ämbeten inom stat och näringsliv. Flera har gjort karriär utomlands.

Tidigt insåg man att skogsplantering var av största betydelse i nordvästra Kenya med områden av ökenartad natur och konstant brist på vatten. Träden binder jorden, förhindrar erosion, ger bränsle och skapar en god miljö och bättre livsbetingelser för människor och djur. Plantskolor för trädplantering stod högt på dagordningen. Detta kräver mycket arbete och kunskap för att lyckas. Plantorna måste vattnas tre gånger om dagen och skyddas för brännande sol. Efter ett par år är de stora nog att planteras ut, och då måste det ske strax före regnperioden, för att de skall få en god start och överleva. För några av plantskolorna övertog "Vi-skogen" ansvaret och skötseln, när denna startade 1983. Faith Homes har också satsat på odlingar av köksväxter, för att skolorna skall bli delvis självförsörjande.

Att skapa brunnar med rent vatten är livsnödvändigt i dessa obygder. Det var och är fortfarande en av

de stora uppgifterna. Tätt knutet till detta är sjuk- och hälsovård. I byn Nakuyen nära den ugandiska gränsen har en sjukvårdsklinik byggts i en trakt, hemsökt av stamkrig, maffior av boskapstjuvar och rövarband. Tidvis är det så oroligt att kliniken måste stänga på grund av livsfara för de anställda. Sedan många år finns också en mobil klinik, vilket gör att man kan komma ut i byarna för att bland annat ge skolhälsovård. Alla skolbarn genomgår successivt en grundundersökning – viktigt inte minst på grund av det stora antalet barn och graserande tropiska sjukdomar.

Denna blomstrande verksamhet finansieras av skolvavgifter och bidrag från olika organisationer, till exempel svenska SIDA, men viktigast är ändå de insamlade bidragen från enskilda givare i Sverige. Detta sköts av en svensk insamlingsstiftelse, som drivs av ideella krafter. Detta gör att administrationskostnaderna uppgår till endast tre procent enligt senaste förvaltningsberättelsen – att jämföra med de stora insamlingsorganisationernas 20–25 procent. Så det är en god idé att skicka sina gåvor till Faith Homes of Kenya. Eller varför inte bli fadder och skapa en ljus framtid för en liten, liten människa vid ekvatorn. Ω



## VEM tar hand om mig?



Foto Göran Hassler

### Fadder?

Många tusen barn skulle kunna få mat för dagen, trygghet och ordnad skolgång och goda fram tidsutsikter genom Faith Homes of Kenya, men pengar saknas. Du kan väl avstå 200 kronor i månaden för att garantera en trygg framtid för ett utsatt barn. I gengäld får du eget fadderbarn och kan följa det med fotografier och regelbundna rapporter.

### Varför inte!

## Men du måste ställa upp!

Så långt Chefredaktör Göran Hassler som förtjänar ett STORT TACK. Utmärkt artikel. Jag noterar också med tacksamhet och informerar Faith Homes läsekrets att Sida-bidrag under åren har lämnats till följande Faith Homes projekt:

Förskola och personalbostad, Nairobi; Förskola och personalbostad, Makutano; Dispensär och anläggning för vattenförsörjning, Nakuyen. Bilverkstad, opplärningsplats för blivande bilmekaniker samt traktor, Makutano.

Därutöver har bidrag utgått till trädplanteringsverksamhet i distriktet West Pokot samt volontärer finansierats med Sida-uppdrag.

Jag vill klart påpeka att Faith Homes INTE får några som helst fortlöpande ekonomiska bidrag/underhåll från Sida. Projekten har varit punktinsatser med Faith Homes, efter avslutat och godkänt projektarbete, helt ansvarig för den fortsatta skötseln, driften och samtliga underhåll m.m. Dessutom gäller att Sida betalar 80% av den totala uppbyggnadskostnaden medan den ansökande organisationen måste svara för en femtedel, dvs 20%. Jag tror det är bra och viktigt att känna till de rätta förhållandena. Rak information skapar ofta stark inspiration. Nu önskar jag Dig allt gott och Guds rika välsignelse samt en snabbt påskyndande ljusnande vår och värmande sol.

### Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst 0515 - 50502.

Lena Öström 0454 - 65059.

E-post: fridnils4686@yahoo.com

H-sida: www.faithhomesofkenya.org

Hjärtliga hälsningar, Din Vän

F r i d e N i l s s o n