



# THE FAITH HOMES OF KENYA

Makutano, nordvästra Kenya, oktober 2012.

Bäste Faith Homes Vän!

Det blev vad vi alla hade varmt hoppats och helhjärtat önskat, men som ingen likväl helt vågade hänge sig åt eller oreserverat tro på – jag syftar på Faith Homes storslagna och glädjefyllda födelsedagsfest årsdagen 29 augusti.

Dagen förvandlades till en grandios och oförglömlig högtid och ännu en vacker och minnesvärd milstolpe i Faith Homes 40-åriga missionsepok. Den yttre inramningen av stassen var helt intagande med blommor och ballonger, blomsterstativ och krukpedestaler, vackert dekorerade ornament och elegant designerade banderoller, prydliga vita fyrkantiga tält smakfullt draperade i blågula draperier, klatschigt färggranna köruniformer och stilig blåsorkester, Faith Homes jubileumströjor dagen till ära, trumvirvlar och rytmiska traditionella danser och akrobatiska dansare...ja, allt detta och mera förhöjde stämningen till en stark förväntan näst intill bristningsgränsen.



Hög stämning, stor glädje och trivsel samt varm och gemytlig gemenskap kännetecknade Faith Homes välbesökta folkfest och välfrejdade 40-åriga födelsedag.

Så här efteråt och med facit i hand kan vi endast i ödmjukhet och helt oförskyllt innerligt tacka Gud för en rikligt välsignad och alltigenom hellyckad Högtids- och Minnesfest. "Min nåd skall jag inte taga ifrån honom, och jag skall inte svika i trofasthet." Ps.89:34. Det var just detta vi fick uppleva såväl under förberedelserna som under D-dagen.

Men denna speciella Faith Homes dag bjöd också på ett mera djupgående och långsiktigt perspektiv. Jubileumsfirandet blev inte enbart glam och glädje. Det blev dessutom en nyttig och välbehövlig återhämnings- och besinningsdag där vår tacksamhet och djupaste erkänsla över de framgångsrika 40 åren ställdes i förgrunden och i brännpunkten.





## Segermarsch i tidig morgon.

Dagen började i stor stil. Mammor och damer från vår kvinnokonferens, lärare, elever och barn från samhällets olika hörn plus många besökare drog som ett lämmeltåg fram genom centralorten Makutano i något som kan liknas vid ett segerrus. Med taktfast sång, dånande trummor och trumpeter från blåsorkestern basunerades Faith Homes budskap ut till omgivningen.

Till hedersgäst hade jag inbjudit universitetslektor fru Anne Kagunda som välkomnades tillsammans med två långväga svenska gäster och Faith Homes vänner, Rolf Rööst ordf. i Faith Homes svenska styrelse och Karl-Olof Petersson, generös och regelbunden gåvogivare samt pålitlig som en Mora-klocka.



Rolf, Karl-Olof och min hustru Debora synbarligen stortrivdes på plattformen.

På podiet satt också Faith Homes kenyanska styrelse, dignitärer ur skilda samhällsskikt samt speciella personligheter med en särskild relation till vår mission och organisation.

Dagsprogrammet var digert och innehållsrikt. Dit hörde bl.a. planteringar av olika trädslag på vår kyrk- och skoltomt, besök och pratstund på expeditionen, inskrivningar i gästböckerna, överlämnande av blommor osv. Medan nationalsången sjöngs hissades flaggan och hela folksamlingen stod i stram givakt som grenadjärer med graciös respekt och gravitetiskt allvar.

Solen lyste och skänkte oss ett varmt och välkomnande leende medan vår pastor på platsen omslöt allt och alla i sin inledningsbön och skolans rektor gav en hjärtlig välkomsthälsning till var och en inför dagens högtidliga evenemang. Därmed låg fältet öppet för ett spännande och variationsrikt underhållningsprogram.

Det blev på fotbollspråk två halvlekare i det späckade programmet, men ingalunda med 45-minuters gränser. Den första och allra roligaste, underhållningsmässigt sett, bjöd på uppvisningar, sånger, danser m.m. av alla de slag från elever och lärare i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, barnhem m.fl. vidare kyrkkörer, traditionella dansare, imitatorer, dramer och poemer o.dyl. Den andra och något seriösare "halvleken" blev en djup hyllning till Faith Homes inklusive dess grundare och nuvarande ledare samt övriga medarbetare och inneslutande Faith Homes alla vänner, gåvogivare, förebedjare och välgångsönskare. De har gemensamt uträttat storverk under dessa 40 år tack vare deras aldrig svikande medverkan och outtröttliga intresse. Jag står i djup tacksamhet till dem alla.





## Rapport och hälsningar från Svenska besökare.

Det blev högtid inom själva Högtiden med glädjande besök av Faith Homes vännerna Rolf Rööst och Karl-Olof Petersson. Rolf är ordf. i Styrelsen av Insamlingsstiftelsen Faith Homes i Sverige. Karl-Olof som själv är en idog och regelbunden gåvogivare till Faith Homes kunde med sin närvaro representera samtliga Faith Homes understödjare. Under ca två veckor med ank. 25/8 och avg. 6/9 var de våra speciella gäster som bidrog till både välsignelse och välbehag.



Rolf Rööst hälsar den församlade meningsheten.

Så här skriver Rolf: "Jag är tacksam för att ha varit med på Faith Homes 40-årsfest i Kenya. Glädjen var stor. Vi träffade även körmedlemmar som tidigare besökt Sverige. Högtiden glömmes man aldrig. Alla var storligen imponerade och helt insvepta i feststämningen. F.d. elever, som nu innehar höga tjänster och befattningar både i Kenya och utomlands, talade varmt och lidelsefullt om sin uppväxt och skoltid i Faith Homes barnhem och skolor. Jag rördes djupt i hjärtat och fylldes av tacksamhet över deras vittnesbörd och den positiva förvandling som skett i deras unga liv. Jag kände hur tårarna trängde fram inför alla dessa vittnesberättelser.

Det är oförklarligt vad Herren Jesus uträttat under dessa 40 år. Faith Homes fortsätter att gå framåt, nå utåt och bli till ännu större och ständigt växande hjälp och välsignelse. Låt oss omsluta Faith Homes och alla medarbetare i Guds verk med ständig förbön och generös offervilja. Allt blir till bästa och största nytta. Framgångshälsningar, Rolf Rööst."



Flickan med mikrofonen t.v. som här leder Makutano kyrkans ungdomskör är en av flera flykting-ungdomar som växt upp på Faith Homes barnhem och fått god undervisning i våra skolor. Körledarflickan på bilden heter Stella och kommer från Congo. Hon går första året i en av Faith Homes gymnasieskolor. Åtskilliga körer från olika platser sjöng och underhöll vid 40-årsjubileet.





Här nedan följer en varm hälsning med förstahandsintryck från vår vän Karl-Olof bosatt i Rörvik. Han har enligt uppgift aldrig tillförene satt sina småländska fötter på afrikansk jord.



Den till ytan kolugne men innerst inne högandlige smålänningen Karl-Olof konfronterar här med och konfunderas av att helt plötsligt befinna sig i högst ovan och sällan skådat svarthyat sällskap i dansens ystra virvlar djupt inne i det tropiska Afrika. Den rigorösa dansrytmen och de snabba roterande benrörelserna gjorde också snabbt de stelbenta herrarna Rolf och Karl-Olof andfådda med svettpärlor i pannan.

"Det är första gången jag besöker Kenya och Faith Homes. Intrycken av besöket är både positiva och negativa. När man ser den enorma fattigdomen här i Makutano och annorstädes blir man mycket illa berörd. Det går inte att jämföra med Sveriges överflöd.

Att höra talas om vad Frida och Faith Homes åstadkommit är givetvis stort. Men att få se det på nära håll, på ort och ställe och med egna ögon, är ännu större och en stark upplevelse. Jag är mycket tacksam för att jag fick möjligheten att komma hit. Jag vill av hela mitt hjärta uppmuntra alla gåvogivare att fortsätta stödja och ge till det arbete som Frida utför. Det betyder mycket för hela Kenya. Och detta upprepades ofta och av flera talare under 40-årsfirandet. Att få se glädjen bland både barn och vuxna var en fin och fantastiskt imponerande upplevelse. Tänk vad Jesus Kristus kan utföra genom människor som är villiga att tjäna Honom. Att få vara med och fira Faith Homes 40-årsdag var fascinerande och det gjorde ett starkt intryck på mig. Jag har väldigt svårt att beskriva med ord vad jag såg och hörde. Men det var en fröjd att se och lyssna till vuxna personer som en gång som barn växt upp på barnhemmen och undervisats på skolorna och som nu är gifta, har egna barn och lyckats bli lärare, sjuksköterskor, läkare, advokater t.o.m. vid Högsta Domstolen o.s.v. Det värmdde hjärtat att höra deras stora tacksamhet till Frida och Faith Homes och till levande Gud. Fridshälsningar, Karl-Olof Petersson."

Hjärtevärmerna är, minst sagt ömsesidigt stor, men dessutom med obetalbart stor tacksamhetsskuld från min sida!

Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst 0515-50502.

Lena Öström 0454-65059.

E-post: [fridnils4686@yahoo.com](mailto:fridnils4686@yahoo.com)

H-sida: [www.faithhomesofkenya.org](http://www.faithhomesofkenya.org).

Vänskapshälsningar med  
frid över allt förstånd,

Frida Nilsson