



# THE FAITH HOMES OF KENYA

Makutano, augusti, 2012.

40th  
Anniversary

Bäste Vän!

Väl mött igen om än över en brevhälsning från fjärran land och ort. Vi mår alla väl och vi hoppas varmt och innerligt att detsamma också gäller Dig och de dina. Visserligen nalkas sommaren sitt slut men sensommaren kan också bjuda på både varma och vackra solskensdagar.

Förberedelser inför 40-årsdagen.

Det nämns på många ställen i den Goda Boken, Bibeln, om högtider och högtidsdagar. De är absolut inga främmande företeelser i kristna och kyrkliga sammanhang. Gudsmannen Sakarja, "Hoppets Profet" talar i sin profetiska skrift om högtidsdagar som ska "bli till fröjd och glädje, och till sköna högtider" och att "älska sanning och frid." Sak.8:19. I det här sammanhanget ligger det nära till hands att knyta an till Faith Homes annalkande Års- och Högtidsdag som infaller den 29:e denna månad.

Vi är nu mitt uppe i förberedelserna inför Högtidligheten. Vår kenyanska styrelse sammanträder regelbundet för att lägga alla organisatoriska pusselbitar och planeringsdelar väl till rätta. Ingenting får lämnas åt slumpen, allt måste inkluderas, observeras, förberedas och utföras till punkt och prick.



Många gäster från nära och fjärran har blivit inbjudna till 40-årsfirandet, som kommer att äga rum här i Makutano, West Pokot distrikt.

Vi bjuder på ett digert och mångsidigt program med tal, sång och musik, dans och traditionella dansare, varierande och attraherande uppvisningar från våra kyrkor och skolor m.fl.

Det kommer att bli enligt Sakarja, Bibelgestalten med profetskäggget, högtidsdagar "till fröjd och till glädje."

En tidigare Års- och Högtidsdag i Faith Homes med Fru Lucy Kibaki, Presidentfru och Kenya's Första Dam som Hedersgäst.

Årsdagen blir också en speciell TACKSÄGELSESDAG och oförglömlig hägkomst både till Herren Gud och till Dig. Vi får "Gå in i hans portar med tacksägelse" och uttrycka vår erkänsla för att "Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte." Ps. 100:4 - 5.



## THE FAITH HOMES OF KENYA

Vår tacksamhet når ut också till Faith Homes trofasta vänner och osvikliga medhjälpare. De är helt enkelt ovärderliga och oersättliga i sin stora omsorg och barmhärtighet, sin behjärtansvärda omtänksamhet, godhet och generositet.

Jag gör mig ingalunda skyldig till någon överdrift, om jag i likhet med Paulus i sin hälsning till vännerna i staden Filippi, öppenjärtigt säger att "Jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er." Fil.1:3. Och tänker på Dig, ja, det gör jag ofta!

Faith Homes 40-årshögtid sammanfaller med missionens årliga nationella Kvinnokonferens. Kyrkor och församlingar inom vår organisation kommer att representeras av ett antal mammor/kvinnor. Naturligtvis kommer kvinnor från andra samfund att närvara och delta i konferensen, som planeras och organiseras av min hustru Debora tillsammans med några andra ledande kvinnor inom Faith Homes.

### Minnesinsamling till Faith Homes 40-årshögtid.

Missionens 40-årsdag kommer dessutom att kännetecknas av en speciell insamling till förmån för vårt hjälp- och uppbyggnadsarbete bland behövande och föräldralösa barn samt skolelever, som inte bara lever under miserabla och odrägliga förhållanden utan också riskerar att växa upp till analfabeter eftersom de inte har råd till skolundervisning. Skolgången i Kenya är absolut inte kostnadsfri, som man ofta framhåller i högtidliga sammanhang. Sådana socialt och ekonomiskt fattiga barn och skolelever finns på våra barnhem, förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt yrkesskolor och de saknar någon fadder och understödjare. Ett bättre och mera välsignat 40-årsfirande än att hjälpa dessa utslagna barn och ungdomar kan jag inte tänka mig. Vi kan ge dem hopp för morgondagen och garanti för framtiden. De behöver mer än någonting annat få avsluta sin skolgång med undervisning och utbildning och stå på egna ben. Vi kan erbjuda dem en framtid i deras egen intresseinriktning med självaktning och självförsörjning.

Tänk vilken värdefull, ja, ovärderlig investering att få hjälpa ett barn eller en ungdom ur en trasig och hopplös situation och omgivning till en framtid med tilltro och trygghet!

Tusentals och åter tusentals barn, elever och ungdomar som under åren slussats genom Faith Homes barnhem och läroinstitutioner är i dag vuxna personer; nyttiga, ansvarsfulla och laglydiga medborgare, en prydnad och rik tillgång för samhället och Kenya. Och allt detta tack vare en fadder, en understödjare och varmhjärtad medmänskliga som tog sin uppgift, sitt medmänskliga ansvar på allvar.



Här i min rätta miljö tillsammans med Debora och några av barnhemsbarnen.



En särskild Jubileumsinsamling har också initierats av Faith Homes Svenska Styrelse och Insamlingsstiftelse med nedanstående appell:

## *Faith Homes of Kenya firar i år 40-årsjubileum*

Fantastiskt att det omfattande och utmärkta arbetet med kyrkor och skolor, såsom förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och yrkesskolor, barnhem och kliniker m.m. över en stor del av Kenya har kunnat hållas igång så länge! Vi är tacksamma till både vår Herre som hållit sin vakande hand över allt detta och till Fride och Deborah med alla medarbetare. Vi från den svenska styrelsen vill därför göra en Jubileumsinsamling där vi hoppas alla bidragsgivare vill vara med om Ni har möjlighet. Målet för Insamlingen är 200.000 kr utöver de vanliga månatliga bidragen. Är det möjligt? Ja vi hoppas och tror det för behoven är så stora. Majs, bönor, socker, allt har blivit dubbelt så dyrt på några få år. Kostnaden för ett barnhemsbarn är numera ca 200 kr/mån etc. Din gåva kan förändra och rädda människoliv!

Varmt TACK på förhand!

Märk Din gåva med "Jubileumsinsamling"

Vänliga hälsningar till Er alla!

Styrelsen i Faith Homes of Kenya, Sverige



Väl utrustad för livgivande måltid med plåtburk, modell större, under armen vid en av våra matgivningsplatser.



Ingenting av maten får gå till spillo, även majsgröten på fingrarna tas till vara och slickas väl och omsorgsfullt.



## THE FAITH HOMES OF KENYA

### Faith Homes KVINNOKONFERENS.

Här nedan innesluter jag en hälsning från min hustru Debora, som är Faith Homes kvinnoledare och som samtidigt utövar tillsyn på barnhem och skolor samt administration i denna nordvästra landsdel av Kenya.

#### "P e l a r e"

"I en värld av nya utmaningar men även tråkiga och nedslående motgångar, kan det vara oerhört kämpigt och svårt att få mod och kraft att kunna gå vidare.

Mödrar och kvinnor är pelare och ryggrader i vår Nation, vårt samhälle, våra familjer och även i vår mission. I samband med att Faith Homes fyller 40 år den 29 augusti i år har vi inbjudit kvinnor, främst från samtliga Faith Homes kyrkor utöver landet, till en fem dagars konferens här i Makutano från den 24 augusti - 28 augusti för att sedan kulminera på Faith Homes Årsdag den 29 augusti.



En kvinnogrupp från en lokalförsamling i en av Faith Homes kyrkor.

Kvinnokonferensen får prägel av tacksamhet för vad Gud gjort under dessa 40 år men också undervisning med betoning på frimodighet, fokusering samt skapa och ledas av visioner — att våga stort och vinna stort. Temat för konferensen är 'En målinriktad och motiverad kvinna' hämtat från Rut's bok i Bibeln.

Vi som mödrar och kvinnor behöver förstå att för att vinna det som är värt att få och behålla måste vi också vara redo att försaka allt annat. Det kommer att bli undervisning i Guds Ord men även i ekonomisk förvaltning. Kvinnorna kommer att utmanas med uppgift att starta inkomstbringande projekt. Detta för att stödja sina familjer och hemförsamlingar eftersom de flesta bor på landsbygden. Vi har uppmanat samtliga kyrkor att sända en kvinnodelegation till konferensen. Vid avslutningen bör de inse att 'det är aldrig för sent att bli vad de borde ha blivit.' Jag önskar verkligen att våra svenska damer kunde bli med oss i Konferensen och Faith Homes 40-Årsfest!" /Debora  
Det är också min ärliga önskan och varma hälsning!

#### Kontakt i Sverige:

Rolf Röst 0515-50502.  
Lena Öström 0454-65059.  
E-post: fridnils4686 a yahoo.com  
H-sida: www.faithhomesofkenya.org.

D i n V ä n

Frida Nilsson