



THE FAITH HOMES OF KENYA

Makutano, nordvästra Kenya, 15 juni, 2012.

Min käre Vän!

Sommar, sol och semester – vilken efterlängtd tanke och ljuvlig treklang! Den pläderar för vila, värme och vederkvickelse till återhämtning och förnyad livskraft för solsvultna nordbor efter en lång, mörk, kall och tärande höst- och vintersäsong. Så här dags då årsklockan närmar sig middagstid och midsommar kan Du omsider och i fulla drag dra en lättnadens suck vid tanken på att "vintern rasat ut bland våra fjällar..." och ersatts av "den blomstertid nu kommer med lust och fågring stor..." Den ljusa årstiden har nu gjort sitt eftertraktade inträde i obegränsad prakt och ståt. Det är därför något av naturens egen inbjudan till Dig att betrakta och tjasas av den högsta jordiska skapelsens skönhet i paradiskt hänföra ängder och omgivningar. Spontant och oförtänt leder denna fantastiskt vackra sceniska uppsättning tanken till själva skapelseberättelsen i 1 Mos.1:31. "Och Gud såg på allt som Han hade gjort, och se, det var mycket gott."

Mycket gott känns det också att få brev från vänner och bekanta i Faith Homes läsekrets, om jag nu får fortsätta min tankegång. En glädjespridande brevskrivare finns i Bergkvara. Hon heter Gun-Britt Löfquist, är spirituellt i tanke och handling med ett varmt hjärta för Faith Homes och missionen.

Alla som haft förmånen att få träffa denna ungdomliga dam på några och 70 vårar har blivit ett positivt och oförglömligt minne rikare.

Hon skriver, "I förra veckan var jag i Åby (norr om Kalmar) och berättade om Kenya, Faith Homes och dej, naturligtvis. Sv. kyrkan inbjuder till lunch en gång i månaden där och behövde program. I samband med det sålde jag ett lotteri. De närvarande lunchgästerna var i mogen och övermogen ålder. Emellertid visade flera av gästerna stort intresse för Faith Homes så jag hoppas att någon eller några blir nya givare. Förhoppningsvis får Faith Homes också den reseersättning som jag avstod ifrån."

TACK, Gun-Britt, för Ditt initiativ och Din insats, som manar andra till efterföljd. Ett bättre programslag än Du, Gun-Britt, kan jag inte tänka mig. Tack!



En liten Turkana-flicka, iklädd ett slitet och trasigt höftskynde, får sitt enda dagliga mål mat på en av Faith Homes utspisningsplatser. "Jag var hungrig, törstig, naken..... Bara somliga av er gav mat, vatten och kläder. Jag känner er och era goda gärningar. Gå in i er Herres glädje."



Reseskildring från Kenya, och Faith Homes.

Ett annat brev, en reseskildring, kom från ännu en gedigen Faith Homes vän som heter Karin Rööst. Hon är hustru till pastor Rolf Rööst, ordf. i Insamlingsstiftelsen Faith Homes of Kenya i Sverige. Karin har tidigare arbetat som missionär/sjuksköterska i Kenya under åtta år. För en tid se'n besökte hon tillsammans med två församlingsmedlemmar från Centrumkyrkan i Blidsberg oss i Faith Homes. Här nedan följer hennes intressanta och utförliga reseberättelse.

"Vi var tre förväntansfulla resenärer Karin, Josef och Rickard, som åkte från Sverige den 24 januari till Kenya. Ett av res-målen var att få se Faith Homes arbete. Efter en lång resdag kom vi fram till Nairobi sent på kvällen där Fride och Dilip (Faith Homes ekonomichef) mötte oss på flygplatsen.

Följande dag begav vi oss norr ut med destination Makutano. Resan gick via Rift Valley med den vackra naturen. Vi passerade staden Nakuru på väg till Baringo sjön för övernattnig och för att få uppleva naturlivet på nära håll. Väl framkomna välkomnades vi av ett flåsande och frustande från några flodhästar.



Karin Rööst talar i kyrkan i Makutano.

Att få stilla sig vid skymningen och höra den totala tystnaden innan alla grodor, syrsor och myggor börjar spela är balsam för både kropp och själ. Efter en smaklig måltid innan sovdags visade vakterna oss flodhästarna som kom upp på gräsmattan för att beta.

Nästa dag fortsatte resan upp och ned i det kuperade landskapet och efter en lång bilfärd kom vi äntligen fram till res-målet Makutano, en centralort i distriktet West Pokot där Faith Homes mission har ett av sina stora huvudsäten. Debora (Frides hustru) mötte oss med en varm kram och en fantastiskt god middag. Vi kände oss verkligen välkomna. Hon förberedde oss på att finns det vatten så finns det oftast ingen el och tvärt om. Vatten ur kranen är ingen självklarhet i Kenya.

Fredagen var det uppträdande i kyrkan med alla skolklasser, allt från förskola med barn på tre/fyra år till sista klass i grundskolan. Även lärarna hade ett eget program. Dessa elever är fantastiskt duktiga på att sjunga, dansa och rappa m.m. Elever från Sudan som går på skolan hade också ett särskilt program.



Spelare och reserver stiligt skrudade i helvita uniformer samt avundsvärt fina bollar.

De är långa och ståtliga och utöver sina danser på ett mycket speciellt sätt.

Rektor, biträdande rektor, lärare, Fride och Debora m.fl. höll fina tal för oss och vi kände oss som kungligheter med alla dessa framträdanden. Till sist fick också vi ge en hälsning och överlämna fotbollar och fotbollsdräkter som Josef och Rickard hade med sig.

Stort var jublet när fotbollarna delades ut. Ett helt fotbollslag fick numrerade kläder; nu väntar vi bara på att få höra och se vilken division det kommer att bli.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Eftermiddagen var det rundvandring i olika klassrum. Helt fantastiskt att se hur 60 små fyra till sex års elever kan sitta stilla, vara tysta och lyssna på en fröken medan de räknade apelsiner och kapsyler och ritade hyddor.

Det kan inte förklaras hur underbart söta dessa små pojkar och flickor är som försöker få pennen på rätt håll och rita som bilden visar.

De större eleverna var lika disciplinerade och fullföljde sina uppgifter.

Där finns ingen som halvligger över bänken eller sitter med mössan halvvägs nerdragen över ögonen på lektionerna.



Faith Homes har ett stort och växande antal förskolor.

Vi förstår att Faith Homes fått första pris för landets bästa skolor under flera år med denna goda undervisning och disciplin. Förvånande var hur duktiga eleverna är på engelska språket; där ligger vi långt efter.

Sist besökte vi klass 8 som är sista klassen i grundskolan. Här fick eleverna ställa frågor till oss. Det var kloka och intelligenta frågor som ställdes och de var inte alls lätta att svara på. Något som är svårt att förstå är att alla talar samma språk trots mångfalden av skilda folkstammar med lika många, 42 stycken, helt olika stamspråk.

Någon fritid blir det knappast för sista klassens elever, som fortsatte studerandet till kl. 9 på kvällen i klassrummet och även halva lördagen; allt för att göra bra ifrån sig på de nationella examensproven.



Att få gå i skola är ingen självklarhet i Kenya. Många gånger har föräldrarna inte råd att sända barnen till skolan. Något mycket fint på Faith Homes skolor är att barn från både rika och fattiga familjer går i samma skola och får möjlighet till samma undervisning.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Lördag åkte vi till Kacheliba, platsen där Fride startade sitt arbete i denna avlägsna landsdel för 40 år se'n. Vi möttes av ett ökenliknande landskap med sand, taggiga buskar och snår, magra kor och getter. Vägen var stenig, krokig och smal med berg på ena sidan och branta stup på den andra.

När vi kom fram möttes vi av elever som välkomnade och dekorerade oss med julgransglitter runt halsen. Barnen hade gått till skolan på ledig lördag bara för att vi kom, inte att undra på att vi kände oss privilegierade. Efter väl utfört program fick barnen lite saft och två brödsivor vilket räknas som lyx. Alla var så tacksamma för detta lilla!

Åter till Makutano på eftermiddagen där vi besökte barnhemmen. Barnen var välmående, rena och snygga. De bodde också välordnat.

Söndag var sista dagen i högtiden med gudstjänstbesök som höjdpunkt. Roligt att se en välfylld kyrka med vackra söndagsklädda människor. Flera körer sjöng så vackert till Guds ära. Sedvanligt så inbjuds gästerna att medverka och till sist avslutades samlingen med en predikan av pastorn. Gudstjänstbesökarna är verkligen glada och tacksamma för livet.



Förmiddagsgudstjänst i Faith Homes kyrka i Makutano.

Dessa dagar gjorde ett starkt intryck på oss alla, inte minst med tanke på hur bra vi har det i Sverige. Men också hur sprudlande och glada människor kan vara som inte har det materiellt goda i rikt mått.

Stort tack till Fride och Debora för det varma och fina mottagande ni gav oss. Karin Rööst."

Så långt fru Karin Rööst. Tack i mängd och värme, Karin! Du fyllde inte bara mitt nyhetsbrev med stort och värdefullt innehåll utan också mitt hjärta med stort och rikt mått av uppmuntran och tacksamhet. Och varmt tack till Dig, käre Faith Homes vän, som tålmodigt läste och välvilligt mottog mina, Hjärtliga nyhetshälsningar

Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst 0515 - 50502.

Lena Öström 0454 - 65059.

E-post: fridnils4686 @ yahoo.com

Hemsida: www.faithhomesofkenya.org.

Fride Nilsson