



THE FAITH HOMES OF KENYA

Kenya i december, 2011.

Min gode Vän!

God och Fridfull Julhelg och Välsignat Gott Nytt År!!

Den här varma, vänliga och välsignelsemättade Jul- och Nyårshälsningen, i en för årstiden kylig och regnig väderlek och omgivning, blir förmodligen mitt sista Nyhetsbrev för i år om Faith Homes missions- och hjälp- arbete i Kenya. Även om den okände författaren till den bibliska boken Predikaren pessimistiskt anför- tror oss att "intet nytt sker under solen" Pred.1:9, så finns det icke förty varierande, välsmakande och viktiga rapporter (framgångsnyheter) rakt under zenit där Faith Homes fungerar och fullbordar sin mission.

När decembermörkret lagt sig som en heltäckande matta över Sverige och övriga Norden och den kenyanska tropiknatten tätat hör jag i andanom Julens melodiska klockor ringa in årets största högtid. Min skrivar-plats erbjuder minst av allt några associa- tioner till Julens attribut och Högtidens stämmings- fulla inramning med julgran, julstjärnor och jul- ljus, skinka, korv och must med juleetikett, samt alla övriga julbordets läckerheter.

Jag blir med ens varse om hur långt, långt borta jag befinner mig från mitt foster- och fädernesland.



## Annorlunda Jul.

Här strax intill Uganda-gränsen på kenyansk mark i yttersta utkanten av ingenstans och i civilisationens utmarker sitter jag omgiven av infödingshyddor och lägereldar brinnande runt omkring. Trots allt det annorlunda (gentemot Sverige) eller kanske tack vare, eftersom jag tillbringat mesta delen av mitt liv i Kenya, upplevs allt hemma-vant.

Att ta sig hit över väglösa marker, genom bush och buskrika snår och över förrädiska och vattenfyllda floder är ett besvärligt, riskfyllt och vågat företag. Även om jag under mina många år och otaliga strapatser stängt av mig den mesta äventyrslusten, så finns det ändå stunder och situationer då man känner sig som en liten skälvande mus som har råkat förlora sig in i ett jättelikt maskinrum med öronbedövande dån och oväsen. Men det känns på sätt och vis befriande och uppfriskande att andas vildmarkens rena luft borta från storstadens liv med dess övermått av buller och ljud, fart, våldsamhet och hänsynslöshet.

I de här trakterna har Faith Homes grundat flera kyrkor och församlingar, barnrika förskolor där vi inte bara undervisar men också utspisar hungriga barn vars enda rejäla mål mat de får från våra skolor. Vi erbjuder således både andlig och lekamlig föda. Vårt arbete röner stor uppskattning från byborna och den omkringliggande bygdens befolkning. Jag upplever att jag befinner mig mitt ibland verkliga vänner. Deras omsorg och omtänksamhet känns så äkta, gemenskapen så god och generös, vänskapen varm och varaktig, trots det dagliga livet i utbredd och gnagande fattigdom.

Området utanför mitt nattläger är något kuperat men ser inte särskilt ordnat och välfriserat ut, men i fråga om vildhet och osäkerhet (mest elefanter och bufflar) lämnar det intet övrigt att önska. Medan eldstaden, som bjudit ilsket motstånd mot den annalkande natten, sakteligen sjunker ihop i en glimmande glödhög, och fullmånen sakta rullar upp bortom bergkammen mot grannlandet (Uganda) i väster, smyger sig den tanken över mig att om det över huvud taget finns någon mänsklig lycka i denna vrånge värld och denna vrånge tid, så är jag förvisso en lycklig människa.

## Bilder från Faith Homes.

Nu är skolåret slut. Alla våra skolelever har julleddigt dels i egna hem, dels på Faith Homes barnhem. Det nya skolåret börjar i januari, 2012.



Efter tre-årig förskoleundervisning utexamineras 3:e klassens avgångselever under högtidliga förhållanden med inbjudna föräldrar, släkt och vänner m.fl. då eleverna tilldelas avgångsbetyg och certifikat som intyg på uppflyttning till vår grundskola.



Mat till fattig Turkana änka med tre små barn. Ett område med dödlig fattigdom.



Skolbarn utspisas i en av våra många skolor. Tiotusentals barn får mat varje dag.



Flera klassrum, främst i våra förskolor och grundskolor, behöver byggas (och vi har redan börjat) för att möta en ständigt växande efterfrågan på elevplatser. En sådan situation borde i normala fall ge glädje och uppmuntran över uppskattat arbete från föräldrar, men kan också ge bekymmer, huvudvärk och vaksamma nätter, av helt förklarliga skäl. Reparations- och renoveringsarbeten måste utföras i våra gymnasieskolor, barnhem, där vi de senaste veckorna fått omhändertaga flera föräldralösa barn. Några av dem kom till oss i svårt medtaget tillstånd. Med god vård, mat och tillsyn repar dom sig rätt snabbt.





Ett skolprojekt i Faith Homes regi.

Nyttillverkade skolbänkar till en skola.

Jag bör nämna att i flera klassrum trängs mellan 90 till 100 elever. De sitter hoppackade som sardiner i en burk. Varje liten vrå och tillstymmelse till andningshål används för att kunna ge plats. Och nya elever tillkommer hela tiden. Det kan helt enkelt inte undvikas att skavanker uppstår här och där med tusentals elever och ännu flera fötter med "spring i benen" invaderar våra skolor, barnhem, sovsalar och inackorderingar med sängar o.s.v. December månad blir som alltid den jobbigaste månaden på året med inventeringar, kompletteringar, renoveringar, rapporteringar, planeringar, finansieringar.....i en strängt taget ändlös rad. Glädjen i allt detta och i så mycket mer ligger i att man inte riskerar att bli arbetslös. Inte heller behöver man diskvalificeras och falla för någon åldersgräns. Och pensionstankar, ja, de tilltalar mig inte alls.

Viktigt meddelande: Gåvogivare kan fortsätta att betala såsom tidigare på antingen postgiro eller bankgiro.



Här tillsammans med min fina familj i hemmets hägn och härbärge. Sonen Fredrick (Freddie) t.v. som efter avslutad grundskola börjat Internationellt Läroverk samt dottern Anna, som nästa år avslutar Grundskolan. Min hustru Debora bär ett stort och tungt ansvar i Faith Homes. Hon och barnen är en ousinlig källa till glädje, styrka och uppmuntran. Mitt bo, min borg.

D i n V ä n F r i d e

Kontakt i Sverige:  
Rolf Röst 0515-50502.  
Lena Öström 0454-65059.  
E-post:fridhils4686 @ yahoo.com

Hemsida:www.faith homes of kenya.org.

+ + + + +  
 T A C K för vad Du och andra byggt och betytt för behövande och nödlidande genom hjälp, förbön, tankar, omsorg via Faith Homes.  
 T A C K för att Du och andra gjort livet dragligare och värt att leva för de värst drabbade.

T A C K för att Du har visat på en övermåttan härlig väg — omtankens och kärlekens!

*fride*

P.O. Box 14507 - 00800  
 Westlands Nairobi Kenya

P.O. Box 4686  
 Kitale Kenya

Tel:  
 0733-904158

Postgiro  
 351841-2

Bankgiro  
 580-0354

