



THE FAITH HOMES OF KENYA

Makutano, 5 oktober, 2011.

Bäste och högt värderade Vän!

Mina varma välgångsönsknningar, ja, en hel fontän full av friska fridsamma hälsningar vill jag omsluta Dig med. Vi på vår afrikanska kontinentala sida av jordklotet mår över förväntan väl med välgång och framgång i vardag och verksamhet. Frivilligt och välvilligt lägger vi förtjänsten av vårt frappanta framåtskridande i de hänsynsfulla händer och hängivna hjärtan som så klart utmärker våra pålitliga, generösa och ansvarsfulla gåvogivare, trosfränder och förebedjare. Var och en av dem förtjänar sitt eget kapitel eftersom de besitter en unik personlighet med en lika utpräglad inre människovänlig resonans!

Med anledning av Faith Homes 39-årsjubileum som celebrerades den 29/8 och som blev en hellyckad Missions- och Minnesdag skrev jag i ett av mina tidigare tackbrev till våra omistliga gåvogivare att "ett utförligare referat om detta Faith Homes evenemang kommer i mitt nästa missions- och rundbrev." Vi har nått dithän nu och därför måste löftet infrias.

Väderleksmässigt och under tre veckors intensiva och omfattande förberedelser jämsides med vårt dagliga och ordinarie arbete hade vi alla odds emot oss. Regnet stod som spö i backen, inhållande och envist, och snart började jag notera en viss oro bland mina anställda medarbetare utan att förråda mina egna tankar och funderingar. Naturligtvis ägnade vi tid i bön om bättre väder. Natten innan Högtidsdagen fick jag ännu en vaknatt. Jag gjorde som gamle Noa i sin Ark, kollade vädret varje timma genom fönster och dörr. Vid varje utkik bara mörker och hällregn. Strax före kl. 5 på morgonen stod jag på nytt i dörröppningen, hörde regnet smattra mot marken, och jag frågade Gud, som råder över väder och vind, "Vad föranleder allt detta regn? Förtjänar vi nu inte lika många timmars sol och uppehåll som dagar av mörker och nederbörd?" Jag gick till sängs, tämligen trött. En timma senare väcktes jag plötsligt av min hustru Debora's spontant uppförande röst. "Regnet har upphört och solen håller på att bryta fram." Orden lät som ljuvlig musik i mina öron. Den klara dagbräckningen bebådade solig och vacker dag!

Jag har avsiktligt uppehållit mig lite extra vid denna kanske i och för sig enkla och bagatellartade händelse. Men den ger i ett nötskal situationen som vi på missionsfältet befinner oss i. Man får lita till Herren inte bara när det gäller syndernas förlåtelse för andligt välbefinnande och få maten att räcka till för lekamlig överlevnad utan också när det gäller tropiska regnmassor med översvämmade floder som spärrar vägen och framfarten eller när det gäller en punktering och reservdäcket redan är förbrukat eller sönderrivet. Många kyrkobesökare på obekymrad svensk hemmaplan hade haft gott av att något år få leva på Guds nåd och försyn samt uppleva den farofyllda och utmanande afrikanska bushen.

När förväntansfulla och högtidsfina föräldrar, besökare och gäster strömmade in på vårt välansade och snyggt dekorerade skolområde blev samtalsämnet det vackra vädret och förvåningen över den värmande solen som gäckt oss i ca tre veckor. Alla ville liksom gratulera till det sköna och förträffliga vädret. Jag tyckte inte att jag hade anledning att kommentera eller klargöra deras förvåning eller överraskning av det oförklarligt snabba väderombytet. Min lilla uppgörelse i den tidiga ottan gällde ju bara Herren och mig.

Herren sviker inte när man är ute i hyggligt ärende. Han höll sitt löfte.



Dans, sång och upptakt till Jubileet.



THE FAITH HOMES OF KENYA

2.

Varmt Välkommen! Unakaribishwa Sana!

Min reflexiva rapport från Faith Homes Årsdag kommer nog bättre till sin rätt, tror jag, om jag framför den i form av en bildsvit. En bra bild kan, som vi alla vet, säga mera än en mångfald av ord.

Det är en vanlig tradition i Faith Homes att de minsta får tillfälle att välkomna och överlämna blomsterbuketter i större sammanhang till hedersgäster och betydelsefulla personligheter. Dyliga uppdrag ingjuter stort självförtroende hos de små.

Sådana offentliga sammanhang erbjuder såväl föräldrar som utomstående möjlighet att se och bedöma våra elevers förmåga att uppträda inför en större publik samtidigt som det bidrar till barnens karaktär- och personlighetsutveckling.

Vår välkomsttrio t.h. av tre små högtidsklädda skönheter kommer från 2:a klass i vår grundskola Solrosen i Makutano; här med blommor i fann för att välkomna.



Valerie Chepkorir, Aisha Bakari, Lyn Kemunto vackert skrudade i vitt Årsdagen till ära.



Våra barnhemsbarn i två långa led iklädda vackert märkta Faith Homes tröjor drog stora applåder för känslomässig sång och imponerande dans.



Makutano-kyrkans kvinnokör var väl förberedd och underhöll den stora publiken med flerstämmig sång, rytmisk dans och frimodighet.



THE FAITH HOMES OF KENYA

3.

Viktigt att veta om Faith Homes of Kenya.

Varje människas arbete, oavsett vilket arbete det gäller, är alltid ett porträtt av människan själv. Hur vi utför ett arbete är alltid ett självporträtt av oss själva. Eller uttryckt med Biblisk analogi, "Såsom spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar människans hjärta människan." Ords.27:19.

Faith Homes relativt korta historia har frammejslat en kultur och struktur som är lätt igenkännlig och identifierbar. Vi har fått en egen profil. Hårt, målinriktat och optimistiskt arbete i en kristen och harmonisk atmosfär med fasta och grundläggande missionsmetoder är det normala kännetecknet för missions- och hjälporganisation Faith Homes of Kenya. Mitt missionsideal, som jag hela tiden ansett som absolut avgörande, är att vår missionsverksamhet måste ha förankring i Kenyas jord. Detta är en viktig princip i vårt samarbete. Hjälpen måste rotas i motagarlandet, i detta fall Kenya, enligt grundsatsen "hjälp till självhjälp."

Styrkan med Faith Homes of Kenya, enligt min uppfattning, är att vi målmedvetet och avsiktligt strävat efter att förankra varje kyrka och församling, förskola, grundskola, gymnasieskola, yrkesskola och annat projekt lokalt. Överallt har vi hävdat principen självstyre och självfinansiering. Stödet från våra generösa och ansvarskännande gavgivare i Sverige och annorstädes har varit och är alltjämt av oerhört stor betydelse, ja helt enkelt nödvändigt. Men målet som vi siktar mot är ekonomiskt oberoende - men dit har vi inte nått och dit är vägen lång!!

Tillbaka till Faith Homes födelsedag och festligheterna. Det blev en stor tilldragelse med aviseringar och rapporter i Radio, TV och Tidningar. En gemenskaps- och glädjedag av stora mått där allt och alla fungerade perfekt.



Den kenyanska politiska kvinnorörelsens mest berömda och framstående ledargestalt, Riksdagskvinnan Zipporah Kittony tackade Faith Homes för ett "underbart arbete och värdefulla insatser i undervisning samt bestående hjälp till landets lidande fattiga, ensamma och barn."

Informations- och Kommunikationsminister Samuel Poghisisio var också en av våra hedersgäster och huvudtalare. Han känner Faith Homes och vårt missions- och hjälparbete ingående och väl eftersom han kommer från detta distrikt i nordvästra Kenya. Han talade med inspiration och stor inlevelse om Faith Homes tillkomst, utveckling och framgång; en mission som, inte utan svårigheter och motgångar, ständigt växt och nått högre höjder i en ädel strävan att vara en räddande och hjälpande organisation. "Faith Homes uppvisar inte bara imponerande resultat i sitt andliga och lekliga arbete, men inger också stor respekt tack vare välgrundade värderingar och fasta principer" betonade ministern gång efter annan. Han framförde Regeringens gratulationer och välgångsönskningar i fortsättningen.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Insamling till nytt Barnhem och klassrum.

Hemlösheten är stor i Kenya. De värst drabbade är barnen. "Jag var husvill och ni gav mig härbärge" eller som det nu står, "Jag var hemlös och ni tog hand om mig." Matt.25:35. Detta kunde Herren säga bokstavligen. Från den stund Han lämnade barndoms hemmet i Nasaret, Galiléen, hade Han inget eget hem. Han var den store hemlöse. Han som betytt så oerhört och oändligt mycket för andras hem och hus, hade inget eget.

Visst kunde det kännas ensamt och övergivet, rent av bittert. När Han såg rävhonan krypa in i sitt gryt med sina ungar eller när Han såg fåglarna som kvittrade och landade i nästet, kunde Mästaren nästan bli avundsjuk. Han hade ju inte ens vad djuren hade - en plats där Han kunde vila sig. I Faith Homes identifierar vi oss med de hemlösa, hungriga, ensamma och de lidande barnen; en synnerligen viktig del av missions- och hjälparbetet.



Vi markerade Årsjubileet med en insamling för detta nobla ändamål som resulterade i Kshs 721.001:- motsv. ca Sv.Kr. 51.500:- En bra grundplåt till att börja med, men den behöver fortsatt och ordentlig förstärkning.

Meddelande från vår svenska Kassör.

Varje år betalar Faith Homes of Kenya flera tusen kronor i gireringsavgifter. Den svenska styrelsen har hittat ett sätt att slippa avgifterna genom att öppna ett nytt bankkonto som direkt slussar över pengarna till vårt huvudkonto. Detta nya bankkontonummer lämnar vi ut och ber Er regelbundna givare att börja använda detta istället för plus- eller bankgiro.

Gör så här:

1. Kontakta Din bank och be dem att varje månad föra över den summa Du väljer till

Clearing-nummer 8153-9 konto-nummer 4285049-5

2. Berätta sedan för vår kassör till vilket ändamål Du vill att pengarna ska gå.

Kassör Lena Öström, telefon 0454-650 59, E-post: lenajanne@blixtnil.se

Tack på förhand för Din hjälp!
Varma hälsningar från den svenska styrelsen

I ovanstående Förhandstack för Din hjälp och Varma Hälsningar från den Svenska Styrelsen förenar vi oss alla här i Faith Homes.

Kontakt i Sverige:

Rolf Röst 0515 - 50502.

Lena Öström 0454 - 65059.

E-post :fridnils4686@yahoo.com

Hemsida :www.faithhomesofkenya.org.

Vänliga Hälsningar


Frida Nilsson