



THE FAITH HOMES OF KENYA

Makutano, Kenya, 3 augusti, 2010.

Bäste Faith Homes Vän!

Det är min varma förhoppning att mitt korta brevbesök till Dig just nu finner Dig och de Dina i god vigör och hälsa, samtidigt som Du njuter en vilsam och välbehaglig sommar med förnyade krafter. Ett ord från den gamle gudsmannen Jesaja med profetskägget passar in i sammanhanget, "... de som bida efter Herren hämta ny kraft, de får nya vingfjädrar såsom örnarna..." Jes.40:31.

Jag vill framföra hjärtliga hälsningar till Dig från oss alla i Faith Homes och jag kan med glädje säga att allt står väl till. Vårt missions- och hjälparbete som når ut till stora och vida landsområden har god vind i seglen och fortsätter väl med tillfredsställande framgång. Detta är absolut ingenting vi tar för självklart, men är ett resultat av hårt, idogt och ihärdigt arbete. Och givetvis tack vare medverkan och hjälp från våra vänner!

Såväl kyrkor/församlingar, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor med tusentals barn och ungdomar som barnhem, kliniker, fadderbarnsomsorg, jordbruk, matbeshisingar m.m. fungerar till stor belåtenhet. Dagarna och även nattliga timmar är fyllda till brädden av arbetshögar. Det gäller inte bara förmännen att få utföra mycket arbete men framför allt meningsfullt, samhällsnyttigt samt materiellt och andligt behjärtansvärt och ändamålsenligt arbete.

Missionen och uppdraget avser människor som utan egen förskyllan tvingats till ett liv i hopplös misär och mångfaldigt lidande. Här har vi, var och en, ett stort och personligt ansvar. Vad vi gör, eller underlåter att göra, får kännbara och långsiktiga konsekvenser i den ena (positiva) eller den andra (negativa) riktningen.

Många har inspirerats under åren, många som själva blivit trogna hjälpare och effektiva medarbetare antingen genom generositet och gåvor eller förbön och förtroende. Andra har blivit stötta för pannan dels av själviska misräkningar, dels av missionens radikala evangeliska budskap. Varje utmanare blir ju till en del obekväm och kontroversiell och något av ett motsägelsens tecken. Men jag vet lika säkert som solens uppgång i öster att många, ett oräkneligt stort antal, står i stor tacksamhetsskuld till Faith Homes för den livsförvandlande hjälp de fått genom våra osvikligt trogna och generöst utgivande vänner.

Den här hälsningen kan väl då också få vara platsen för ett STORT TACK och ett erkännansamt handslag från oss alla i Faith Homes till våra pålitliga och ansvarskännande givare som stått oss stadigt bi och betytt så mycket. Den värdefulla hjälpen har nått fram och kommit till avsedd och bästa nytta. De betydelsefulla bidragen har anlänt i rättan tid och har ingen gått spårlöst förbi. Vi säger ett varmt och uppriktigt tack för stort intresse och starkt engagemang från gamla och nyvunna vänner och för att de visat oss en "övermåttan härlig väg", den självutgivande kärlekens!

Detta mitt varma tack kommer förvisso i minst lika hög grad från alla våra barnhems- och fadderbarn samt skolbarn och den ändlösa raden av "dessa minsta av mina bröder" som intar en framskjuten plats bland de bortglömda små i den strängt taget dagligen växande barfota-bataljonen som blivit hjälpta till både kropp och själ.

Det är i n u e t man bör ge eller offra, "medan dagen varar." Det är n u hjälpen behövs och det är n u man kan uppleva givandets glädje och välsignelse. Den mänskliga kärleken bevisar vi med gåvor och andra konkreta handlingar. Kärlek är tjänst. Vi ger därför att vi älskar; vi älskar och därför ger vi.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Faith Homes missionsprojekt i Kiminini.

När svenskdelegationen i februari i år gästade Faith Homes, förärades vår mission med två donationer för markköp i Makutano och utbyggnad av vår grundskola här samt skolbyggnation m.m. i Kiminini i Trans Nzoia-distriktet på vår 7 tunnland stora tomt.



Vårt nya förskoleprojekt "Solrosen" under uppbyggnad. Skolan har tre rymliga klassrum; nybörjarklassen, mellanstadiet och avslutningsklassen som ju är en grundskoleförberedande klass. Dessutom finns kontor, kök, samt två förrådsrum.



Missionens lastbil som donerats av ett par svenska makar - en gudasänd skänk från ovan - har oavslåttligen transporterat byggmaterial, sand, sten, tegelsten, cement m.m. och vatten från en närbelägen flod. Lastbilen har varit helt oundgänglig och hjälpt oss göra besparingar. Den körs av en Faith Homes vän med största varsamhet och får regelbunden service av Faith Homes duktige verkstadschef på vår egen bilverkstad där även våra skolbussar underkastas noggrann service.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Med siktet inställt på framtiden.

Vår missionstomt är stor nog för att kunna bygga flera goda och samhällsnyttiga projekt. Byggnadsplanen omfattar inte bara förskola, men också grundskola, barnhem, kyrka/bibelskola och eventuellt gymnasieskola. Mark har även avsatts för odling av majs, bönor, grönsaker m.m. Det blir ett rejält missionscenter och ett stort åtagande som kräver mångas engagemang och medverkan. Marken avskildes, invigdes och välsignades när svenskdelegationen besökte platsen tidigare i år tillsammans med Faith Homes kenyanska styrelse, ett antal lokala församlingar från området samt flera ungdomskörer och andra.



På bilden sätter vi ut grundskolan med 8 klassrum, kontor, förråd, biblioteks- och studierum. Människorna i hela regionen är entusiastiska och förväntansfulla.

Faith Homes skolor en attraktion.

Föräldrar i Kenya har allt mer och mer blivit kvalitetsmedvetna när det gäller förskole- och grundskoleundervisning väl medvetna om att den tidiga grundläggningen är ytterst viktig för barnens studier och utveckling.



Vi tvingas ha klassrum med ca 90 barn och skulle behöva flera skolsalar. Hjälp!



THE FAITH HOMES OF KENYA

Faith Homes Ungdomskör med Fride och Deborah Nilsson Sverigebesök 2010 - Sång & Musik & Berättelser i afrikanska toner

Fredag 20 augusti	EFS Missionshus, Dyrön kl. 18.30 - konsert
Lördag 21	Vallhamrakerkyrkan, Göteborg – konsert 18.00
Söndag 22	Betel, Klädesholmen kl.11.00 - Gudstjänst Elim, Åstol kl. 18.00 - konsert
Tisdag 24	Tutaryds Missionskyrka kl. 19.00 - Gudstjänst
Onsdag 25	Östermalmskyrkan, Kristianstad kl 18.00 Konsert
Torsdag 26	Carl-Gustafs kyrka, Karlshamn kl 18.30 - konsert
Fredag 27	Söderportkyrkan, Tingsryd kl. 19.00 - konsert
Lördag 28	Asarums kyrka kl 18.00 - konsert
Söndag 29	Möllebackskyrkan, Karlskrona kl.10.00 - Gudstjänst Bergkvara kapell kl.17.00 – Gudstjänst
Tisdag 31	Källeryd /Askeryd, Mötesladan kl 18:00 – Missionsmöte
Onsdag 1 september	Frälsningsarmén, Jönköping kl 19:00 – konsert
Torsdag 2	Höstdfest Börstig bygdegård kl 19:00
Fredag 3	Pingstkyrkan, Ulricehamn kl 19:00 – konsert
Lördag 4	Centrumkyrkan, Kinnarp kl 19:00 - Missionsmöte
Söndag 5	Salem, Larv kl 10:30 - Gudstjänst Pingstkyrkan, Sandhem kl 18:00 - Missionsmöte
Tisdag 7	Viksängskyrkan, Västerås kl 19.00 - kvällsmässa
Onsdag 8	Korskyrkan, Uppsala kl 18.00 – konsert
Torsdag 9	Pingstkyrkan, Sala kl 14.00 – konsert
Fredag 10	Missionskyrkan, Södertälje kl 19.30 Minikonsert 30
Lördag 11	Södertälje Torgmöte kl 12.00 och St. Ragnhildskyrkan kl 17.00 konsert
Söndag 12	Furuhöjdskyrkan, Alunda kl 18.00 - konsert

Med reservation för ändringar.

Just nu befinner sig samtliga körmedlemmar här i Makutano för sångövning inför resan till Sverige. De är i åldrarna 20 till drygt 30 med undantag av vår dotter Anna som bara är 11 år, men icke förty en äkta sångfågel av sitt slag med rytm och danstalang i kroppen. Detsamma gäller de övriga sångarna.

Alla i kören har en gedigen bakgrund i Faith Homes från barnhem, skolor och kyrkor. De har egentligen våra generösa och omtänksamma vänner och goda medhjälpare att tacka för sin överlevnad och sin nuvarande plats och position i tillvaron. Deras besök till Sverige blir ett gyllene och Gudasänt tillfälle just för Dig att se och höra och uppleva sprudlande glad, medryckande och upplyftande sång och musik och afrikanska tongångar. Men också lyssna till deras tidigare liv i lidande jämfört med deras nuvarande tillvaro i värme, vänskap och välsignelse. En skillnad och förbättring som osvikligt värnande vänner åstadkommit genom och tack vare Faith Homes.

Varmt och helhjärtat VÄLKOMMEN till den plats eller kyrka som passar Dig bäst. Kom gärna med en vän, granne, släkting, arbetskamrat eller någon som skulle bli glad att dela vår gemenskap. Kom ihåg, att när Du är god mot någon annan, hjälper Du denne och Du ökar Ditt eget värde. Vi ser med glädje och förväntan fram emot att få möta Dig!

Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst, 0515 - 50 50 2.
Lena Öström, 0454 - 65 05 9.

E-post: fridnils4686@yahoo.com

Varm och vänlig hälsning


Fride Nilsson