



Makutano, 25 juni, 2010.

Bäste Faith Homes Vän
och gode medarbetare!

Ett tidigt 'god morgon' till Dig med en varm önskan om en lugn, vilsam och välbehaglig fortsättning. Det är med tacksamhet jag erfar att solen har gått upp över ännu en ny dag. Ytterligare en nyförvärvad dag, en oförskylld gudasänd gåva, som bör tas om hand och förvaltas på bästa sätt.

När jag sätter mig ner för att börja min missions- och midsommar hälsning till Dig ringer plötsligt en Nils Ferlin rad i mina öron: "Den som är rädd för Getsemane (den kusliga platsen med ensamhet och mörker, ångest och bävan, sorg och ångslan men slutligen med övervinnande bön, seger och triumf) är ingenting alls att få eller ge..." Den som vistats en tid i Getsemane örtagård kommer inte ut därifrån oberörd eller oförändrad, utan besitter en sinnets spänst, en andens friskhet och rörlighet, som är få förunnad.

Beror detta inte innerst på hennes djupa förankring i Gud?! "Guds källa har vatten tillfyllest", (Ps 65:10) och "Allenast i Gud hav din ro, min själ, ty från Honom kommer mitt hopp." (Ps 62:2) och vidare "Ty hos Dig är livets källa, och i Ditt ljus se vi ljus." (Ps 36:10).

Man behöver egentligen inte höra en människa uttala de starka orden ur psalmernas bok eller lyssna till sångmästaren kung David, men hennes hela väsen vittnar om att de lever inom henne. En sådan jordevandrare är en av dem som, "när de vandra genom tåredalen göra den rik på källor...De gå från kraft till kraft..." (Ps 84:7-8).

Fadderbarn, barnhem och barnverksamhet.

Jag tycker det är så fantastiskt att Jesus, Guds Son, som är den mest andligt sinnade, använder så mycket tid till att tala om och avhjälpa materiell nöd. Det finns ett osvikligt tecken på sann kristendom - kärlekens gärningar. Kristenheten har inte monopol på kärleken, det vet jag mycket väl.



Men om kärleken inte finns och inte når ut till föräldralösa och behövande barn, som t.ex. barnen här ovan som åtnjuter Faith Homes fadderbarnshjälp, så är det klenst med den kristna tron också. Det säger inte bara Guds Ord. Det säger också vår egen religiösa erfarenhet. Barnavård är en sann gudstjänst.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Med barnen i centrum.

"Jag var törstig och ni gav mig att dricka". Barnens störste vän tänker aldrig på sig själv, utan på de många hungriga och törstiga i denna upp och ner vända värld, när Han säger detta. Herren är helt jordnära. Han tänker och talar inte enbart angående de andliga hävorna. Hans omsorg gäller också de fysiska och timpliga behoven.

Vatten är oundgängligt och i många fall det enda de fattiga får i sig vissa dagar, och oftast är det då även smutsigt. Man undersökte i en skola här i området vad barnen åt innan de gick till skolan. Jodå, det fanns de som fått en liten brödbit, andra en slät kopp te, men de allra flesta kom med tom mage. En liten flickelev sa att hon fått en mugg vatten och tillade att det var rent och därför inte smakade så illa. En annan sa att han likaså fått vatten. Vatten med en nypa salt i. "Och salt ska ju vara så nyttigt" tillade den lille krabaten en aning förnumstigt och snusförnumtigt.



"Finns det några brödbitar kvar och räcker de till alla?" undrar jag och tittar efter i plastpåsen. Bröd betraktas som delikatess och inmundigas inte varje dag, men kan väl fungera som aptitretare.



Tänk så mycket man kan få för litet. En säck majs på 90 kg kostar ca 150 kr just nu. Ska man inhandla en säck bruna bönor på 90 kg måste man betala omkr 500 kr.

För några hundralappar kan man gräva en 30 - 40 fot djup brunn, och vilket minnesmärke över Din levnad. En vattenpump är också ett monument.

"Jag var hungrig, törstig, naken..." Bara somliga av er gav mat, vatten och kläder. Jag känner er! Gå in i er Herres glädje.

Barn i matkö vid en av våra skolor och utspisningar.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Mission och Vision.

När jag i mars månad i år passerade 70-årsstrecket gjorde jag det med siktet inställt på framtiden. Tanken på framtiden har blivit min vän. Den kommer till oss en dag i taget. Denna dag är den första av resten av vårt liv. Hur jag använder eller missbrukar den får återverkningar på morgondagen och återstående delen av min stund på jorden. Det är denna inställning och livsprincip som i hög grad präglat såväl min egen som Faith Homes existens och vardagstillvaro.

Redliga och rättskaffens tankar föder i regel friska initiativ åtföljda av kloka planer som banar väg för goda, samhällsnyttiga och ändamålsenliga verksamheter.

"Befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång. (Ords 16:3).

Detta är och har alltid varit ett signum för vårt, Faith Homes, missions- och hjälparbete. Det är allmänt känt och storligen uppskattat att våra frikostiga och offervilliga gåvogivare och trogna förebedjare hand i hand med ett välplanerat och målinriktat missionsverk har gjort de fungerande och värdefulla verksamheterna och missionsprojekten möjliga. Det är helt och hållet deras förtjänst och vi står i stor tacksamhetsskuld till dem alla för deras utomordentligt betydelsefulla insatser. Det kan också helt sanningsenligt sägas om dem, dessa våra stabila hörnpelare i Faith Homes växande missionsbyggnad att aldrig har så få gjort och betytt så mycket för så många.



Den väl sammansvetsade Faith Homes kenyanska styrelsen med klar vision och landsvid representation.

Faith Homes Kenya kör till Sverige.

Faith Homes ungdomskör planerar besöka Sverige under tiden 19 augusti till 13 september. Vi hoppas och ber att allt går enligt planerna.



Glada och förväntansfulla körmedlemmar vid sångövning i Makutano-kyrkan.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Hjälpen når fram och blir till stor nytta.

Så har det alltid varit. Det gäller än i dag och i ännu högre grad tack vare en rikare erfarenhet. Övning ger färdighet, heter det. Här nedan följer några axplock ur mängden av unga människor vars helomvändning och livsförvandling är ett resultat av Faith Homes gävogivare och understödjare.

Häromdagen fick jag en erkännansam och uppmuntrande hälsning från en f.d. Faith Homes pojke som heter Moses Omondi. Han blev tidigt föräldralös tillsammans med sina åtta halvsyskon, samtliga med uppväxt och skolgång på Faith Homes barnhem och skolor.

"Hej! det är jag, Moses Omondi. Jag har nu framgångsrikt avslutat mina universitetsstudier vid Maseno universitetet. Faith Homes har gjort mig till vad jag är i dag. Nu vill jag tacka så hjärtligt för allt gott och värdefullt ni gjort mot mig och i någon mån återgälda hjälpen genom att frivilligt undervisa i Faith Homes gymnasieskola i Nairobi där jag just nu befinner mig. Jag är redo att börja nästa måndag."(den 14 juni)

I dag är Moses välutbildad gymnasielärare och undervisar i en av Faith Homes många skolor där han själv för några år se'n undervisades.

James Akudian, född och uppväxt i det inre av West Pokot distriktet, är i dag läkarassistent och skriver denna hälsning: "Jag minns så tydligt hur min mor tog mig till kyrkan och skolan i Nakuyen i Faith Homes regi. Där blev grunden lagd för min framtid. Det förbryllar och utmanar mig när jag tänker på och föreställer mig att någon kan lämna föräldrahem och vänner och resa tusentals km och bosätta sig i ett främmande land för att tjäna och hjälpa fattiga, behövande och underprivilegierade människor som han varken har relationer eller släktband till. Det är en stor ära och förmån att få ha dig i vår mitt. Du har utan att förtröttnas och uppgivas försakat och offrat så mycket för att ändra och förbättra många kenyansers liv."

Det är egentligen Faith Homes osjälviskt omtänksamma och kärleksfullt generösa vänner som gjort allt möjligt och som står som mottagare för James Akudian's och många, många andras innerliga tacksamhet.

Irine Gatwiri, 19 år, föräldralös och utbildad sömmerska med anställning i Faith Homes. Hon och hennes tre syskon har växt upp, undervisats och utbildats inom Faith Homes. Mamman och hennes nyfödda barn dog under förlossningen. Strax därefter blev deras pappa ihjälslagen av fängelsevakter sedan han arresterats på grund av tillverkning av hembränt för att sälja och försörja sin familj. Under dessa tragiska förhållanden kom barnen från staden Meru i Centralprovinnsen till Faith Homes barnhem.

Litet djupsinnigt och smått filosofiskt skriver hon sin tacksamhetshälsning till mig: "Kära pappa! Många saker och ting i livet berör endast våra ögon, men få saker och ting berör och intar våra hjärtan. Därför vill jag av hela mitt hjärta tacka dig eftersom jag uppskattar och värdesätter dig så mycket för allt gott du gjort mot mig och mina syskon. Vi har räddats till livet av Faith Homes. Gud välsigne dig."

Dessa gripande vittnesbörd, och otaliga andra, från unga människor som fått en grundlig, varaktig och rik livsförvandling går ingen spårlost förbi. Vi har TACK VARE DIG kunnat peka på "en övermåttan härlig väg" och med Din hjälp visat oss inte bara kunna samla in medel utan också förvalta och med ett minimum av omkostnader förvandla de insamlade pengarna till effektiv och verksam hjälp. Stora TACK i mängd och värme och med Guds rika välsignelse!

Kontakt i Sverige:

Rolf Röst, 0515-50502.

Lena Öström, 0761-349503.

Ann-Sofie Olsson, 0455-51443.

E-post: fridnils4686@yahoo.com

Varma och hjärtliga hälsningar


Fride Nilsson