



THE FAITH HOMES OF KENYA

Nairobi, januari, 2010.

Bäste Faith Homes

Vän o Medarbetare

Medan det nyss inledda året fortfarande är ungt och orört vill jag önska Dig och Dina nära och kära ett riktigt gott och rikligt välsignat 2010. Måtte det få bli ett fridfullt och ett i allo framgångsrikt år för Dig och oss alla. Man sätter större värde på lag och ordning, frid och fred när man smakat våldets bitterhet och dödens närhet. De tre senaste åren här i Kenya har varit till brädden orosmättade och farofyllda.

Och så i dag på eftermiddagen, helt plötsligt och utan förvarning, fick vi på nytt en allvarlig försmak av blodig konfrontation, stenkastning och förstörelse i den centrala delen av Nairobi där jag råkade befinna mig tillsammans med Faith Homes kassör och ekonom Dilip Kumar. Skottlossning skar genom luften och tårgasen sved i ögonen och gjorde oss tårögda. Det var muslimerna som drabbade samman med reguljär polis och kravallpolis efter den dagliga middagsbönen i moskén mitt i stadens centrala del. Orsaken var att en muslimsk terroristledare från Jamaica, som suttit i fängelse i sju år i England, blivit arresterad av kenyansk immigrationspolis på grund av uppvigling och rashat. Nu ville muslimerna att den kriminellt belastade muslimledaren skulle släppas fri och inte utvisas ur Kenya. Minst fyra människor blev dödade i våldsamheterna. Miljonbelopp gick till spillo genom brända bilar, krossade fönster, butiksinbrott o.s.v. Dilip och jag lyckades komma undan med blotta förskräckelsen. Han var rejält skakad efter den upplevelsen på så nära avstånd. Vi hoppas och ber att ytterligare krigsliknande händelser inte kommer att upprepas.

Lyckad ungdomskonferens och musiktävling.

Nu över till betydligt mera uppbyggande och människovänliga tilldragelser i Faith Homes hägn och regi.



I december hade vi, som jag även nämnt om i ett tidigare brev, en mycket lyckad och välsignad ungdomskonferens och musiktävling i Makutano. Några hundratal ungdomar från flera lokala Faith Homes kyrkor hade samlats 5 dagar för gemenskap och undervisning, sång och musik. Det blev

en helt oförglömlig upplevelse och en höjdpunkt samt värdig avslutning på året.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Ungdomsdagar präglade av glädje, kamratskap och tillväxt.

"Fröjd i Herren är min starkhet" förkunnar Guds Ord och den sanningen upplevde vi alla till fullo/dagar avsatta för gemenskap med Herren och varandra.



En ungdomsfest med glädje i centrum



Faith Homes Makutano-kör i full aktion

Den här brevhälsningen blir något av ett bild-reportage där några av våra ungdomskörer från olika församlingar och kyrkor får träda fram. De hade fått i uppgift att presentera tre sångtyper nämligen egen komposition, folksång och traditionellt inspirerad sång. Samtliga körer var mycket väl förberedda.





THE FAITH HOMES OF KENYA

Kenyansk Faith Homes-kör till Sverige.

I min inbjudan till våra kyrkor och församlingar att delta i denna mer eller mindre landsomfattande musiktävling hade jag också nämnt att de bästa sångarna och musikerna skulle få en chans att representera vår organisation och missionsverksamhet under en månads lång resa till Sverige. De kommer att resa till Sverige som Herrens ombudsmän och ambassadörer för att missionera i sång, musik och vittnesbörd.

Kören kommer att representeras inte bara av utomordentligt duktiga och fascinerande sång- och musikförmågor men också av ungdomar från olika byar, distrikt och provinser med dramatiska bakgrunder och vars liv förvandlats från mörker till ljus, från hopplöshet till hoppfullhet, ja, från död till liv.

Jag är övertygad om att Du som läser min hälsning och våra planer att sända en ungdomsdominerad och inspirationsfylld Faith Homes kör till Sverige med bud från Gud också är villig att se drömmen och visionen förverkligad. Det blir dessutom ett ypperligt och gyllene tillfälle att på nära håll få se och smaka frukterna av Faith Homes missions- och hjälparbete. Vi har våra svenska givare i huvudsak att tacka för framgången och tillväxten. Nu är det Din tur att sitta på estradplats och njuta av skörden från givandet och arbetet. Det kanske låter förmätet att i samma anda vädja om Din hjälp för att realisera våra goda och också missionsfrämjande planer, men jag gör det med stor ödmjukhet och tillförsikt i mitt hjärta. Du kanske själv inte har möjlighet att resa den långa och delvis riskfyllda vägen till Kenya. Men Du kan få Kenya att resa och besöka Dig! En resa Du aldrig kommer att ångra, men få glädje av hela Ditt återstående liv!

Vill Du bidra med en ytterst välkommen slant till flygresan för ett 10-tal underbart fina och präktiga ungdomar ber jag Dig markera inbetalningen med "Kenya-kören" och Du kommer att få kenyanska trofasta vänner för Ditt återstående liv här på jorden. Vår stund på jorden kan därmed få himmelskt värde och bli en underbar investering för evigheten. Välkommen att bli med!

Tack och erkännande med uppmuntrande prisutdelning.

Slutet gott, allting gott, heter det ju. Det blev också prisutdelning efter väl förrättat värv. I Faith Homes försöker vi alla och alltid att vara goda "byggmästare" om än i liten skala, dvs positivt engagerade i ett stabilt och konstruktivt uppbyggnadsverk med att ingjuta självkänsla och självförtroende i våra tusentals skolelever, ungdomar, medlemmar och församlingsbor samt anställda i varierande yrkeskategorier. Denna positiva anda med ansvar för varandra skapar stark sammanhållning och fungerar som cement mellan byggstenarna, dvs medarbetarna.



Äras den som äras bör! Min hustru Debora i full färd med att dela ut pokaler, certifikat, deltagarbevis och en liten summa pengar främst till de fem bästa körerna, men samtliga körer blev ihågkomna med ett litet uppmuntringspris.



THE FAITH HOMES OF KENYA

Svensk resegrupp besöker Faith Homes of Kenya.

I början av februari får vi i Faith Homes storbesök från Sverige. Vi ser med spänning, förväntan och en hel del fjärilar i maggropen fram emot att få välkomna 16 helsvenska resenärer till Faith Homes mission och Kenya. Naturligtvis är både vi i ledningen och fotfolket i övrigt nyfiket intresserade men även en smula återhållsamt oroliga inför storfrämmandet. Det är ju inte vilka slätstrukna Kenya-besökare som helst som sätter fot på afrikansk jord, utan intressanta och kunniga personligheter var och en inom sitt speciella område.

Omkring halva besättningen är ledamöter i Insamlingsstiftelsen för Faith Homes of Kenya i Sverige. Den andra hälften utgörs av starkt engagerade missionsvänner i hemlandet. Deras besök till Faith Homes och några av våra verksamhetsgrenar hoppas vi kommer att smitta av sig till andra missionsintresserade vänner som ringar på vattnet. Till våra snart anländande gäster vill jag å Faith Homes vägnar och mina egna säga, VARMT och HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!! Och i början av mars kommer min mångåriga vän Bengt-Olof Olsson till Kenya för att göra en videofilm om Faith Homes mission och växande hjälpverksamhet. Välkommen!



Ett nybyggt skolprojekt "Solrosen" (ovan) samt två sovsalar för pojkar och flickor kommer att invigas av Svensk-delegationen måndagen 15 februari, 2010.



Brevets tack- och farvälbild kommer från vår församling i Makutano med,

Kontakt i Sverige:

Rolf Röst, 0515-50502.

Lena Öström, 0761-349503.

Ann-Sofie Olsson, 0455-51443.

E-post: fridnils4686@yahoo.com

Hjärtliga hälsningar


Frida Nilsson