



THE FAITH HOMES OF KENYA



Makutano, 21 maj, 2012.

B ä s t e V ä n!

Det är min förhoppning att min hälsning ska finna Dig i god vigör och hälsa. Våren bildar upptakt till sommaren och därför har Du varje god anledning att se fram emot den vackraste av årets årstider. Måtte den ge Dig nödvändig kraft och välförtjänt avkoppling i flödande sol och behaglig naturomgivning.

Får jag uppta några minuter av Din dyrbara tid med ett litet inslag från min och missionens vardag? Den har många fasetter, ingredienser och ansiktsuttryck varvade med intressanta och komiska händelser.

När den lille Sudanesiske skolpojken Mador Madit ca 8/9 år (födelsedatum, registrering o.dyl. är främmande företeelser i grannlandet Södra Sudan i norr) med en störtdykning knackar på min kontorsdörr här i Makutano — och det händer titt som tätt — blir det tvärstopp i mitt arbete. Allt påbörjat avstannar automatiskt och omedelbart. Hans intensiva och hårda knackningar är befallande och kommenderande och upphör först när jag själv öppnar dörren. Utan krumbukter stiger han rakt in, ser mig uppfordrande i ögonen och pekar mot min stol som en tyst uppmaning för mig att sitta ner. Han stammar kraftigt nämligen.

Mador har trots sin späda ålder upplevt och genomlevt och mirakulöst överlevt krigets brutaliteter och ohyggligheter från insidan i sitt krigshärjade hemland Södra Sudan. Pojken är starkt krigspåverkad, andas krig och uppför sig som ett krigsbarn.

Han bultar på min dörr av i regel tre skäl; antingen vill han låna en fotboll då han tröttnat på undervisningen i klassrummet, eller vill han äta bröd då hungerkänslorna ansätter honom eller också begär han min hjälp för att hämnas oförrätter. De två första önskemålen kan jag dessbättre tillgodose ganska omgående, den tredje önskan med hämndinslag ställer större krav på mig. Han har tvivelsutom soldatpåbrå i personligheten; orädd, djärv och oförvägen. När Mador vädjar om min hjälp i slagsmållssammanhang ser jag glöden av hämndbegär lysa i hans tårfyllda ögon. Jag tar honom varsamt i handen som hittills varit knuten, lyfter honom vänfast som överraskningsmoment och placerar honom pojkaktigt i mitt vänstra knä med vänster arm kring hans axlar. Så blir vi sittande en bra stund...

Skulle han försöka krängla sig ur är det bevis på otillfredsställelse, sitter han kvar känner han sig trygg och väl till mods. En enkel regel som fungerar strängt taget överallt.

När känslösvallet lugnat ner sig och hämndtemperaturen sjunkit ser han på mig med spelande pojkögon och en något kufisk underluggsblick. Först då spricker hans hårda ansikte upp i ett underfundigt leende och plötsligt är frostansiktet som bortblåst.

Hand i hand lämnar vi mitt kontor och efter ca fem minuters bollspel på skolgården knallar så Mador tillbaka till sitt klassrum. Nu helt befriad från obehagliga och störande reminiscenser av tidigare oförrätter. Med ett leende och en lätt vinkning med handen sällar han sig till lärare och klasskamrater.

P.O. Box 14507-00800
NAIROBI

P.O. Box 87 - 30600
KAPENGURIA

P.O. Box 4686 - 30200
KITALE

Postgiro
351841-2

Bankgiro
580-0354

Phone: 0733 904 158 Email: fridnils4686@yahoo.com

Lille Mador tillsammans med flera andra elever från det av krig sargade och skövlade Södra Sudan och som går i Faith Homes skolor för en daglig kamp mot fasansfulla erfarenheter och skrämmande minnesbilder från krigets våldsamheter och verkligheter.

På våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor både här i Makutano (nordvästra Kenya) och på andra platser i landet kan de Sudanesiska barnen andas ut utan fruktan för natten eller morgondagen. De kan känna sig helt lugna och trygga.

Efter en kort tid ser vi hur deras aggressiva och ovänliga beteenden och attityder förvandlas till goda och kamratliga relationer. De ändrar karaktär och sublimerar (kanaliserar) sin energi och sina intressen mot acceptabla och positiva aktiviteter och uppsatta mål, t.ex. de ägnar tid åt läroämnena för att förkovra sig, deltar konstruktivt i skolarbeten, idrotts-grenar, tävlingar, körsång o.s.v. Flera av dem ligger bland de "tio i topp" eleverna, andra presterar lovande resultat efter att ha acklimatiserat sig i Faith Homes stimulerande miljö där de upplever och känner sig omtyckta, värderade och välkomna. Samtidigt som vi bygger skolor, kyrkor och andra nyttiga missionsprojekt, bygger vi också upp ett grundmurat förtroende samt ett gediget namn och rykte.

I dag kan vi med rik glädje och stor tacksamhet till både Gud och människor konstatera att Faith Homes är ett blomstrande och framgångsrikt missionsverk. Vi uppskattar erkännansamt våra villiga, generösa och ansvarsfulla vänner och medhjälpare.

Men det finns så mycket mera att uträtta. Behoven är stora och otillräckligheten kan ofta kännas förlamande.

När jag lämnade mitt jordiska hemland och Sverige för drygt 40 år se'n, gjorde jag det inte med en slug baktanke att återvända om svårigheter och besvärligheter skulle möta mig. Det har de visserligen gjort, och i ymnigt mått dessutom, men icke förty så brände jag alla mina broar. Läs gärna Luk.9:62. "Ingen som ser sig tillbaka, sedan han har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike."

Vill man ha en helgaranti och återförsäkring med fallskärmsavtal på varje punkt att man ingenting förlorar genom att resa ut i denna gudliga och humanitära tjänst, då har man väldigt svårt för att helhjärtat gå in i ett missions- och hjälparbete. Arbetar man i Guds företag, då spelar det ingen roll vad som händer en; den inställningen får inte raderas ut. Man måste ha frimodigheten att ta Gud i hågen. Om vårt högsta livsmotiv är att främja Guds rikets stora sak, då måste tanken på att tjäna Gud komma före tanken på att tjäna pengar.

Jag har sett nöden i vitögat på många håll och på olika sätt - jag har också sett vad hjälp och hjälpaktioner verkligen betyder för de fattiga och utslagna, hemlösa barn och utslängda skolelever, sjuka och ensamstående mammor m.fl. Och jag har sett vad hjälpande händer kan uträtta, också med små medel, tacksamt mottagna samt ändamålsenligt och omsorgsfullt använda. Faith Homes gåvogivare och förebedjare imponerar storligen på mig. De är beundransvärda, inger respekt och aktning. Vilka människor!!

Kontakt i Sverige:

Rolf Rööst 0515 - 50502.

Lena Öström 0454 - 65059.

E - post: fridnils4686@yahoo.com

Hemsida : www.faithhomesofkenya.org.

Vänlig hälsning



Fride Nilsson