



K Ä R E V Ä N!

Hårt, optimistiskt och målmedvetet arbete i en kristen och harmonisk atmosfär är det dagliga och normala kännetecknet för Faith Homes of Kenya. I den atmosfären, där alla känner sig omtyckta och uppskattade, utvecklar vi missionen med kyrk- och skolbyggen, barnhem o.s.v. Och i samma goda miljö och näringsrika jordmån spirar och sprider sig Faith Homes missions- och hjälparbete till nya områden. Verksamheten breddas så att man med lätthet kan följa den utåtriktade tillväxten som ringarna på vattnet.

Fem nya klassrum enbart i Makutano har byggts upp på rekordkort tid; tre för grundskolan och två för vår förskola. Det betyder ytterligare mellan 300 till 350 skolelever, som får ta del av kvalitetsundervisning och därmed en god och stabil grund för sin framtid. Vi ser nu fram emot avslutningen på årets tredje och sista termin och de årliga examensproven. Det ligger alltid spänning i luften så här års, inte minst hos skoleleverna.

Det råder matbrist i Kenya och det varslas om svår hungersnöd i landet. Uppskattningsvis 1.5 miljon människor är redan allvarligt utsatta och livnär sig på vildfrukter. I Faith Homes satsar vi alltmera på jordbruk i syfte att bli självförsörjande, men det är lång väg dit. Framför allt odlar vi majs och bönor, basföda för befolkningen, men också grönsaker såsom kålhuvud, spenat och morötter m.m. Visserligen räcker vår majs inte till hela vår utspisning av en mångtusenhövdad skara av matfriska elever, fadder- och barnhemsbarn med en närmast glupande aptit, men den utgör ett betydelsefullt tillskott. Majsen är ju inte heller gratis, eftersom driften av vårt jordbruk kostar pengar. Med växande barn följer större aptit och växande utgifter. Denna naturens orubbliga lag ger inte dispens åt någon.

Jag har lyckats få tag på en mycket driftig, kunnig och arbetsam jordbrukskarl med två ungdomar som assisterande hjälpredor till sitt förfogande. De vattnar, vårdar och värnar om farmen med dess olika jordbruksprodukter. Jordbruksförmannen heter David Obinda, en medelålders "arbetsnarkoman", som metodiskt och mästertligt utför sitt värv. Sannerligen tillhör han den gamla goda sorten, som tar sitt fögderi och "brödfödan" på fullt och sorgfälligt allvar.

Men mitt i allt nit, flit och ansvar har han också en humoristisk och avväpnande sida i sin personlighet. Humor och ödmjukhet: det är en god och nästan helt nödvändig kombination i den stundom kärva och påfrestande kenyanska vardagen.

"Jag har satt böner där nere i slutningen intill taggträdsstängslet nära vägen" sa han till mig när jag besökte honom och de andra på min senaste "inspektionsrunda." Och så fortsatte han, "när de blir stora beräknar jag att några av byborna ska komma och stjäla och sätta i sina egna små shambor (åkrar) — och så sprider det sig." Ett jordbruksprogram för u-landsbruk avpassat efter rådande förhållanden och omständigheter. Jojomen, tjuvar de finns lite varstans och ändamålet helgar medlen, heter det ju.

Men tjuvar och knyckeri åsido, din ärligen givna kärleksgåva till vår mission kom som en skänk från ovan. Den nådde oss i rätt tid och blev till största nytta och användning. STORT och HJÄRTLIGT TACK!

Kontakt i Sverige:

Pastor Rolf Röst, 0515-50502.
Fru Lisbeth Svanström, 0304-672096.
E-post: fridnils4686 @ yahoo.com

Med vänlig hälsning



Frida Nilsson