

BÖNEBREV

NOVEMBER 2013

Tack kära förebedjare att vi får skriva till er igen!

Be om fortsatt beskydd och välsignelse över alla våra barn och ungdomar!

Vi önskar så innerligt att deras sår ska helas, att de ska utvecklas och få ett rikt liv i gemenskap med andra människor och med Gud, vår Far!

Vi ber att Guds vishet och kärlek ska vara närvarande i alla projekt och att dessa ska få vara till hjälp och stöd för många med behov!

Nytt är att vi på eftermiddagarna kan ta emot en grupp barn från fattiga familjer och att vi kan ge dem förutsättningar att kunna gå i skolan.

Vi tackar också Gud att vi kunnat öppna en ateljé för ljusstilverkning, som en avdelning på Dag-centret! "Röda boden" jämte storköket används till det.

I andra outnyttjade hus i Chiribiş och Poiana har vi tagit emot hemlösa familjer och vi ber att den möjligheten ska bli till stor välsignelse för dem!

Ett positivt problem är att det kommer många barn till våra Klubb-kvällar, barn från olika sammanhang i stan. Vi behöver fler ledare och vi behöver kanske hitta nya former. Var med och be för detta!

December är gåvomånaden framför andra. Förväntningarna är stora och kommer från många håll. Generösa gåvogivare skickar julklappar och vi får förmånen att dela ut. Bed att vi får den kraft och vishet vi behöver för att packning och utdelning ska bli bra!

En dag då vi kände oss trötta, blev vi styrkta och uppmuntrade av detta Bibelord:

"Dig som jag har hämtat från jordens ände och kallat hit från ett land långt borta, till dig har jag sagt: Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat. Frukta inte, ty jag är med dig, var ej modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig, jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand."

Jesaja 41: 9-10

Vi önskar er en underbar Adventstid och en härlig Julhelg!

Tack igen för alla förböner!

Många varma hälsningar

Lars och Barbro Gustavsson, Marghita Rumänien

lars.gustavsson@fce.ro

0040 744 595747

barbro.gustavsson@fce.ro

0040 745 288615

EFI FADDER

